

ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN

LUKAS 23: 39-43

Lukas 23: 39-43

Het is druk bij en rond het kruis op Golgotha. Het rumoer van die dag lijkt maar niet op te kunnen houden. Steeds weer klinken er stemmen. Steeds roept iemand anders wat. Ze maken zich allemaal druk. Ze maken zich druk om die ene Man, die daar aan het middelste kruis hangt.



Soldaten

De soldaten zijn druk. Druk met de kruisiging. Druk ook met hun spel, waarmee ze hun minachting laten zien voor de Joden. Ze hebben net hun Koning gekruisigd. Ze hebben hem bespuwd en geslagen en gekruisigd. Alsof ze het tegen heel Israël hebben, zo geven ze hun haat en spot de vrije teugel.



Oversten

De oversten en schriftgeleerden zijn druk. Het is net of al hun agressie van de afgelopen maanden los komt. Ze joelen en jouwen. Ze dagen uit. Zo proberen ze zichzelf te rechtvaardigen. Want door hen is de menigte om zijn kruisdood gaan vragen. Laten de mensen nu zelf maar zien dat Hij hen misleid heeft.



Vorbijgangers



De kruisplek ligt dichtbij de weg die naar de stad leidt. Er zijn veel voorbijgangers. Want het loopt tegen het Pascha. Uit alle delen van het land komen mensen hier het feest vieren. En ze kennen Hem allemaal of hebben er allemaal van gehoord. Ze zijn teleurgesteld. Want ze hadden zoveel van hem verwacht. Daarom zijn ook zo er druk mee. Ze reageren hun boosheid op Hem af.

Misdadigers

Er zijn er nog twee, die er druk mee zijn. Dat zijn de misdadigers die aan Zijn beide zijden zijn gekruisigd. Ze zijn verbitterd. Ze hadden gehoopt op vrijheid. Maar hun leven

moet hier eindigen. Nu reageren ook zij zich af op de Here Jezus: red uzelf en ons!

Misschien denk je dat ik me nu vergis. Want er is toch één van die twee die andere woorden spreekt? Zo is dat ook. Tenminste, zo is dat even later ook. Maar in het begin hebben ze allebei dezelfde spottende houding gehad. Zowel Mattheüs als Marcus spreken heel stellig in het meervoud. Zoek het maar eens op.

Hoe komt het dan dat er bij die tweede misdadiger kennelijk iets veranderd is? dat staat er niet bij. Maar een kleine aanwijzing hebben we toch wel. Er staat namelijk dat hij voor God vreest. En dat is ook wel te begrijpen.

Het is de tijd niet om grote en stoere woorden te gebruiken als je bent gekruisigd. Dat helpt jezelf niet. Dat zal die misdadiger ook wel begrepen hebben. En hij is gaan nadenken. En zijn gedachten hebben hem ertoe gebracht te erkennen, dat hijzelf schuldig is. Hij krijgt een straf die hij verdient heeft. En straks komt hij voor God te staan. Want nog even, dan zal hij sterven. Moet hij nu in onverschilligheid voor

de HERE verschijnen? Zullen zijn laatste woorden hard en brutaal zijn?



Dat zal allemaal in het hoofd en het hart van die man zijn omgegaan. Maar er is nog iets anders. Iets dat niet te zien is. Iets, dat hijzelf niet eens beseft heeft. En dat is, dat de HERE zijn hart zacht maakt, net voordat hij sterft. Let daarop. Want voor die twee misdadigers ligt de zaak precies hetzelfde. Maar de één denkt na en komt tot bekering. De ander verhardt zich en blijft in zijn verbittering steken.

dubbel

Als je goed over dit gedeelte nadenkt, merk je hoe dubbel het is. De ene misdadiger zegt namelijk spottend: red Uzelf en ons. Maar de ander vraagt beleefd: spaar Uzelf niet en red mij. Hij erkent namelijk, dat de Here Jezus daar niet voor zichzelf hangt. Hij gelooft in het koninkrijk van Jezus Christus.

Hij zal wel niet helemaal hebben begrepen hoe dit allemaal kan en waarom het zo moet. Maar hij vertrouwt zichzelf wel helemaal aan de Here Jezus toe.

De ene misdadiger, de overpriesters en de menigte dagen de Here Jezus uit om zich als Leider te bewijzen. Maar de tweede misdadiger vraagt Hem Lijder te zijn. Wat is het mooi, dat de Here Jezus dat op dat uur nog horen mag!

voorspraak

De moordenaar aan het kruis pleit zichzelf beslist niet vrij. Hij is schuldig. Hij zegt dat ook. Maar hij vraagt om voorspraak bij de Here Jezus, die in Zijn onschuld aan een kruis gehangen is. terwijl hij niets meer heeft, niet aan hoop en toekomst, klampt hij zich helemaal aan de Here Jezus vast, als het gaat om een vervolg.

Zo mogen ook wij ons vasthouden aan wat de



Here Jezus heeft gedaan. Ook wij heten misdadigers. We belijden dat ook in het Onze Vader (HC 51, 126). Maar wij hebben een voorspraak in de

hemel bij God. Op zijn pleidooi rust heel ons leven!

vrijspraak

De Here Jezus spreekt de moordenaar vrij! Hij verklaart hem, dat zijn zonden vergeven zijn en dat de hemel voor hem open staat. Wat een wonder! Want nu wordt het donker. Een donkerte waar de Here Jezus met grote angst ingaat. Tegelijk een donker, waar de moordenaar getroost in terecht komt. "Heden zul je met Mij in het paradijs zijn". Dat heeft hij uit de mond van de Here Jezus zelf mogen horen. Het is vast en zeker. Zijn leven is voor eeuwig gered.

Het is eigenlijk nog rijker. Want de moordenaar vraagt of de Here Jezus aan hem wil denken, als Hij zijn Koninkrijk ingaat. Maar de Here Jezus zegt: geen sprake van. Want jij blijft niet achter. Jij zult daar ook zijn. Samen met Mij en al die anderen. Dat is meer dan de moordenaar gevraagd heeft. Dat is veel meer dan de moordenaar op hopen kon. Maar daar loopt het voor hem wel op uit.

Paradijs

De Here Jezus noemt het paradijs. Dat ziet verder nog

dan de hemelse heerlijkheid. Dat ziet op die tuin uit het begin, de hof van Eden. Die tuin waar de boom des levens stond.

Aan het slot van de bijbel komen die tuin en die boom weer naar voren. Daar loopt namelijk heel de wereldgeschiedenis op uit. Daar, bij die samenleving tussen God en Zijn volk. Daar mag die moordenaar zijn plaats in hebben. Daar mogen ook jij en ik straks wonen. Zo is Jezus Christus de Verlosser. Want zijn bloed reinigt ons van alle zonden!



BESPREKING

1. Lees DL I, artikel 5 en 6. Zie je hoe de belijdenis hier het verschil tussen die twee misdadigers aanwijst? Wie is de ene en wie is de andere?
2. Hoe komt in het antwoord van de Here Jezus naar voren dat mijn ziel bij het sterven terstond naar de hemel gaat? Lees HC 22, 57. Weet je ook hoe en in welke jaren van de vorige eeuw dit een grote rol in de kerken speelde?
3. Als jij je leven overdenkt en je bedenkt dat je voor de HERE komt, wat zou jij dan zeggen?
4. Lees Jesaja 53: 12. Hoe is dat hier in vervulling gegaan?
5. De tweede misdadiger vraagt Hem Lijder te zijn. Wat is het mooi, dat de Here Jezus dat op dat uur nog horen mag! Heeft dat iets te maken met Hebréeën 5: 7?
6. Lees HC 18, 49. Hoe begrijp je het “ten eerste” als je de vraag van de moordenaar hoort?
7. lees Openb. 2: 7 en 22: 1-5. Vertel wat je hier ziet van het paradijs.