

ONLINE  
BIJBELSTUDIE  
VOOR JONGEREN



**KerstsPECIAL**

## Keizer en Kind

Tot nu toe heeft Lukas zijn verhaal binnen de grenzen van Judea verteld. Maar in hoofdstuk 2 komt Rome in beeld, waar de keizer en de senaat regeren.



Het is alsof er na dat huisje van Zacharias opeens op de knop uitzoomen wordt gedrukt en je als bij google earth heel snel wordt weggevoerd naar dat beeld waar je de wereldbol als een kleine planeet in het heelal ziet liggen. Van heel klein gaat het naar heel groot. En wat wat Lukas nu gaat vertellen heeft kennelijk niet alleen meer te maken met dat gebied waar Herodes over regeert – Judea - en heeft niet alleen invloed op de levens van een oud priesterechtpaar en een jong meisje, maar dat heeft wereldwijde invloed. Het is kennelijk van belang voor heel de wereld. Het is van universele betekenis, zeggen we dan zo mooi. Iedereen heeft ermee te maken.. Vandaar dat Lukas nu zijn vertelling niet meer onder

de regering van Herodes.. maar onder de keizerlijke heerschappij van Augustus plaatst..

Ik denk dat die namen hier alleen maar genoemd worden om het toneel te schetsen. Om de omvang aan te geven.. de lengte en de breedte van Gods handelen en regeren aan te geven. De HERE bestuurt bepaald niet alleen die smalle strook land bij de Middellandse Zee die Israël genoemd wordt. De HERE legt zijn Zoon neer in een wereld die groter en wijder is dan Bethlehem en Judea. Hij legt zijn Zoon neer, midden in een wereld die bestuurd wordt door de machtigen van die dagen. Wie dat dan ook maar zijn

Als God iets doet ( dat zei Maria al; en Zacharias zei het ook; en Habakuk. en al die profeten voor en na hem) dan kan er een Nebukadnezar aan de macht zijn, of een Assurbanipal, of een Sanherib of een Farao, of een Augustus of een Nero, maar dan kun je wat verwachten. Dan kan je hier in het bijzonder erop wachten dat Augustus en dat hele Romeinse Rijk in dienst komen te staan van een God die zijn plannen uitvoert.

Plannen die met redding te maken hebben, met heil en verlossing, met herstel en terugkeer, met vrede en heling en met het thuis komen van de kerk.

Kijk maar waar Lukas het accent op legt: “er ging een bevel uit.” Op bevel van één man gingen allen op reis. Wat is er over - als je Lukas 2 vers 1 tot en met 3 leest - van wat je leest van al die beloften. In Genesis 49 bijvoorbeeld, waar staat dat de heerserstaf van Juda niet zal wijken? En waar blijft het profetenwoord dat het koningschap van David eeuwig zal zijn en dat de vrede eindeloos zal wezen? Waar is de hand van de HERE? En wat gaat God daar tegenover stellen? Tegenover die keizer, tegenover dat rijk, tegenover die wereld die cultuur? Wat stelt God tegenover het verval van de kerk in die dagen en waar moet het verlangen van die paar gelovigen nog op gericht zijn? Zie je hoe wonderlijk? Want onder de wereldlijke regeermacht van die keizer legt de HERE een kind neer, dat de namen van zijn kinderen in zal schrijven!



## Koning en Herder

De HERE legt midden in die grote wereld, tussen al die maatschappelijke en sociale problemen, in die religieuze verwarring en tussen de ziekenhuizen, de bordelen en de kerkhoven een kind in de kribbe. Die genade is zo groot dat de kerk tot op de dag van vandaag daar feest over viert. Omdat het niet zomaar een kind is, maar het Kind van Gods belofte.

“Ook Jozef trok op”, staat er in vers 4 omdat ook hij onder dat bevel van keizer Augustus viel. Jozef is een man, die net als al die andere reizigers een oproep heeft gekregen. Een man met een burger servicenummer, die belasting moet betalen. Ongeveer de helft van zijn jaarinkomen moet hij afdragen om in dat geweldige rijk mee te betalen aan het netwerk van wegen, het uitdiepen van havens, het bouwen van steden, aan defensie en aan dat hele ambtenarenapparaat in en rondom Rome. Jozef is een wereldburger. Hij is een inwoner van Syrië en hij woont in Israël. Hij komt uit een tot dan toe onbekend en arm dorpje, ergens in het Noorden in Galilea. Een klein gebied

onder koning Herodes. Er is niemand die daaraan denkt. Er is niemand die iets van daaruit verwacht. Het is weer net als in de dagen van Samuël!

Want het was toch ook in die dagen van Samuël - toen het volk zich een koning koos - en uiteindelijk een schaapherder van achter de kudde werd weggeroepen om dat hoge ambt in dienst van de HERE uit te gaan oefenen. Van Nazareth naar Bethlehem.!



Dat is terug naar waar het begonnen is. Terug naar dat huis van Isaï, waar Samuël met zijn hoorn vol zalfolie binnenkwam. En toen hij Eliab zag, dacht hij: “zeker staat hier voor de HERE zijn gezalfde.” Maar wat zei de HERE toen? Hij zei tot Samuël: “Let niet op zijn voorkomen en op zijn rijzige

gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet? De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan” (1 Sam. 16, 6-7). Je kent de geschiedenis: Eliab maakte plaats voor Aminadab en na Aminadab kwam Samma, maar Gods keus viel op die jongen aan wie niemand gedacht had.

Ook Jozef trok dus op. Zijn naam betekent: de HERE voege er aan toe. Maar tot nu toe is hem alles afgenomen. Hij is niet meer dan een naam op het bevolkingsregister van het keizerrijk. Een sofinummer. Wat moet een timmerman in een dorp van schaapherders en wat kan dat betekenen?

Maar daar moet je ook niet op letten. Je moet de HERE zien. Ook hier, in Lukas 2. Want God kiest een koning. Dan kan Herodes wel op de troon zitten.. maar Góð kiest zijn koning. Sie legt Hij neer in een kribbe in Bethlehem. Dat is de stad. waar Hij David ooit wegriep. Aan hem deed Hij een belofte: dat zijn huis voor eeuwig vast zou staan. Nogmaals, dat lijkt er niet op in die dagen.. maar daar stoort de HERE zich niet aan.

Juist uit onverwachte hoe komt de redding!

### **Kroon en kribbe**

Als Jozef en Maria al een poosje in Bethlehem zijn breekt de tijd van de bevalling aan. Maria bevalt van haar eerstgeboren zoon. Ze wikkelt Hem in doeken. Dat wil zeggen dat ze Hem stevig inbakert. En ze legt Hem in een voerbak, omdat ze kennelijk geen andere plek hebben. Het is allemaal zo alledaags, zo armoedig en zo nederig. Er gebeurt zo op het oog helemaal niets waar je van onder de indruk zou kunnen raken. Zeker niet als je dat plaatst in het kader van die grote wereld en de wereldpolitiek van die dagen.

Toch vallen er twee dingen op. Het eerste is dat Maria bevalt van haar eerstgeboren zoon en het tweede is, dat die zoon ingewikkeld wordt. Dat betekent hier allereerst dat die zoon door zijn aardse vader erkend wordt. Hij blijft daar niet liggen in het bloed van zijn geboorte, maar Hij wordt als de eerstgeborene uit het huis van David ingeschreven in het geslachtsregister van Isai. Dan hoor je toch de echo van Jesaja 11:1, dat er een rijtje zal

voortkomen uit de tronk van Isai!

Wij vieren kerst in een wereld waarin machtigen het voor het zeggen lijken te hebben. In die wereld lijkt het woord van de HERE aan de kant te moeten voor de bevelen van keizers en regenten. Maar midden in die wereld en wereldgeschiedenis legt God dat Kind neer. Zijn eniggeboren Zoon.



Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zijn regering bestaat niet uit kracht en geweld, maar door zijn Geest. En nee, dat begrijpt de wereld niet. Maar in die wijde en grote wereld, in dat kleine dorpje van schaapherders, begint God de laatste fase van Zijn verlossings-plan.

De HERE leert ons anders kijken dus. Waar de wereld zich over verwondert daar moet je de wonderen van God niet zoeken. Vergeet Augustus en laat Herodes waar hij is. We haasten ons naar Bethlehem en die armelijke voerbak. Want daar begint het. Zo begint de HERE. Het zijn Zijn gunstbewijzen dat we niet omgekomen zijn; zijn

barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is zijn trouw!

# gezegende feestdagen

## BESPREKING

1. Wat zijn de machthebbers van onze dagen, waar iedereen naar luisteren moet?
2. Als je om je heen kijkt en je viert kerst in de verwachting van de komst van de Zoon des mensen, waar zie je dan Gods hand?
3. Lees Genesis 3: 15 en betrek dat op Lukas 2: 1-7
4. Lees Opb. 12: 1-5 en betrek dat op Gen. 3: 15 en Lukas 2: 1-7
5. Waarom is het zo opvallend dat juist Herodes koning was? Waar kwam Herodes vandaan? Welke strijd zie je hier dus terug?
6. Juist uit onverwachte hoek en op een onverwachte tijd komt de redding, Is dat niet vaak de manier waarop God Zijn plannen uitvoert?
7. “Veracht de dag van de kleine dingen niet”, staat in één van de profeten. Zou je dat ook over kerst kunnen zeggen?
8. de Here Jezus werd in doeken gewikkeld. Lees Ezechiël 16: 4-6. Betrek dit gedeelte op Lukas 2: 7