

**ONLINE  
BIJBELSTUDIE  
VOOR JONGEREN**

**Marcus 14: 32-  
42**

## Marcus 14: 32-42

Na de viering van het Pascha gaan de Here Jezus en zijn discipelen op weg. Ze gaan naar een landgoed aan de voet van de Olijfberg. Daar krijgen 8 discipelen het bevel om te gaan zitten en daar te wachten op de Here Jezus, terwijl Hij doorloopt met Petrus, Jacobus en Johannes. Niet veel verder (maar vijftig passen ongeveer) vraagt Hij deze 3 discipelen om te waken en loopt Hij zelf nog een eindje verder, waar Hij op de grond neervalt en ontzettend angstig wordt.

Hij wordt zó ontzettend angstig, je zou zeggen in het Nederlands, dat Hij niet weet waar Hij het zoeken moet, zó bang is Hij.

En dat houdt Hij niet voor zich, Hij vraagt Zijn trouwe leerlingen: alsjeblijft Ik heb jullie nodig. Ga niet weg, maar blijf bij Mij, houdt de wacht en help Me terwijl ik bid. Ik ben doodsbang, dus laat Mij niet in de steek!

Acht discipelen zitten een eindje verderop... toch wel zó dichtbij dat zij de doodsangst

van de Here Jezus zullen kunnen opmerken en in de stille nacht de woorden van Christus kunnen horen. En het bevel om de wacht te houden en wakker te blijven, raakt dus ook deze acht mannen. Maar de drie discipelen die het dichtst bij Hem zijn krijgen er heel direct mee te maken. En ook van deze drie maakt de Here zich dan los, zodat Hij uiteindelijk, met Zijn leerlingen vlak bij zich, toch ook alleen is.



Het is daar in die hof als in het huis van een stervende... In de woonkamer zijn misschien burens, familieleden. In de slaapkamer, bij de stervende, de meest nabije gezinsleden. Vlak bij het bed. Maar op het bed ligt de stervende, die uiteindelijk de laatste uren zélf moet doormaken.

## Pascha

Wat een verschil met een paar uur geleden. Daar was de Here Jezus nog zo zorgzaam, vol liefde en toewijding. Rustig had Hij daar de maaltijd met hen gevierd en met ze gesproken. Tot slot hadden ze samen psalm 118 gezongen “dit is de dag die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd...”



Na het zingen van deze lofzang, waren ze op weg gegaan.

Die Pascha-viering is het einde geweest van Christus' leven hier op aarde en nu zijn de laatste uren aangebroken. Als een beschermende kring van wachters zijn de discipelen gegroepeerd: eerst 8 en daarna 3.

## lijden

De Here Jezus weet wat Hem te wachten staat. Nog even

en dan zal men Hem wegvoeren. En terwijl Hij de voetstappen als het ware hoort naderen, hoort Hij de voetstappen van Zijn discipelen al wegsterven. Want nog even en ze zullen Hem allemaal verlaten. Geen wonder, denk je, dat Hij zo angstig is. Alles is hier donker en eng. Maar toch, zit 'em daar de ergste werkelijke angst van de Here niet in! Want waar de Here het meest angstig over is, dat is het feit de Zijn Vader Hem zal verlaten.

Abba, Vader, laat deze beker aan Mij voorbijgaan bidt Hij! Hoe is het mogelijk dat de Here zelfs op dit moment zich gehoorzaam tóch overgeeft aan de beslissing van Zijn Vader: “maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede”.

Het uur komt dichterbij dat Hij helemaal verlaten zal worden door Zijn Vader. Tot nu toe heeft Hij altijd heel dichtbij Zijn Vader geleefd. En was het contact met Zijn Vader Zijn voedsel. Nu Hij weet dat Zijn lijden op het ergst gaat

worden vraagt Hij zijn discipelen om steun.

### **discipelen**

Ongetwijfeld hebben zij die geweldige angst dus opgemerkt. Wakker blijven en waken, was voor deze vissers niet een extra zware opdracht. Ze waren gewend om de nacht op te blijven en in het stille donker af te wachten. Sterke mannen waren het, met een groot uithoudingsvermogen. En daarbij hebben ze de angst van de Here gehoord, je zult denken dat de Here Jezus hen niet vergeefs om hulp heeft gevraagd. Je zou ook nog de vraag kunnen stellen: wie lukt het om in slaap te vallen als hij in de nabijheid is van iemand in doodsangst?!

Maar de discipelen zijn niet wakker als de Here Jezus bij hen komt... Ze zijn in slaap gevallen. En hoe verschrikkelijk moet dat voor de Heiland geweest zijn. Is er dan niemand die met Hem meeleeft? Is er dan niemand die een arm om Hém heenslaat? Hij die zoveel medelijden had gehad met al

die hulpbehoevende mensen...Hij heeft hier geen mens! Zijn wachters slapen. In het zien van deze slapende mannen wordt het lijden van de Here verzaard!  
Hier ziet Hij het antwoord van Zijn Vader: Hij wordt alleen gelaten, de beker zal niet aan Hem voorbijgaan.



Simon, zegt de Here dan, Simon, was je niet in staat om één uur met Mij wakker te blijven?

Is dat te veel gevraagd? Eén uur (en wát voor een uur...) om steun aan je te hebben? Is je geloof zo zwak en ben je zo onmachtig dat de duivel zelfs in dit uur je van Me weg kan halen? Hoeveel uur was het geleden dat Petrus gezworen had de Here nooit in de steek te laten!

Bid! Simon, Jakobus, Johannes...bid! Laat dit een les voor je zijn. Wie in Mijn dienst wil staan en ten dienste van Mijn Evangelie wil staan, die zal zonder ophouden moeten bidden. Want in eigen kracht houd je dat dus niet vol. Je zwakke kant is bij de duivel al lang bekend en al die kanten moet je afdekken door het gebed! Nu heb je Mij in de steek gelaten, maar bid, dat je trouw zult zijn en staande zult blijven! Want zonder Gods kracht gaat je dat niet lukken!



Dat is een les die niet alleen voor de discipelen geldt. Want ook wij kunnen niet zonder gebed. Bij alles wat we doen hebben we Gods kracht nodig. Verlaat nooit uw woning zonder het Woord

van Uw Koning! Lees je Bijbel, bid elke dag!

Terug naar de hof van Gethsemane waar de Here Jezus voor de tweede keer zich heeft afgezonderd en op de grond is neergevallen. Hij bidt hetzelfde. En misschien wel des te indringerder nu zijn Vader het enige Adres gebleken is waar Hij terecht kan. Maar weer treft Hij Zijn discipelen slapend aan.

Wat een onvoorstelbare eenzaamheid heeft de Here hier gevoel. En wat een verdriet om de discipelen weer te zien liggen daar. Terwijl ze gewaarschuwd zijn: bid, dat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak. Dan komt er een engel uit de hemel.

Een engel dus. Dat staat niet in Markus, maar in Lukas 22 wordt ons verteld, dat de Here een engel stuurde om de Zoon kracht te geven. Er komt een engel, terwijl de Here tot de Vader bidt. Er wordt geen stem gehoord, zoals bij de verheerlijking op de berg en bij de doop van de

Here Jezus. De Vader zélf krijgt Hij niet te zien. Nee, God stuurt een knecht. En daarin zien we de terughoudende opstelling van de Vader. Christus angst wordt daarmee des te begrijpelijker. Want niet de hel, maar de hemel speelt hier de grootste rol in Zijn doodsangst. Het gaat om dat contact en die omgang met Zijn Vader in de hemel. Dat contact gaat Hij verliezen. En Hij voelt de dreiging daarvan des te erger, nu uit die hemelpoort slechts een knecht wordt gestuurd.

Een engel stond Hem terzijde schrijft Lukas. Het antwoord was dus niet van Zijn Vader zelf, maar wel door Zijn Vader gestuurd.

En als de Here Jezus hen voor de derde keer slapend ziet liggen zegt Hij: "het is genoeg". Hij geeft hiermee aan, dat terwijl zij slapen en hem op die manier in de steek gelaten hebben, Hij toch van Zijn angst bevrijd is.

Slaap nu maar en rust. Dat wil zeggen: Ik heb gekregen waar Ik om gevraagd heb. God heeft Mij nieuwe moed

gegeven om door te gaan. Jezus is er klaar voor...Al gaat de beker niet aan Hem voorbij, Hij kan hem nu weer drinken. En de opdracht om voor zondaren te sterven gaat Hij nu vervullen. Hoe kunnen we ooit Hem genoeg daarvoor danken en de eer brengen die Hem toekomt?!



## BESPREKING

1. Wat betekent: “neem deze drinkbeker van Mij weg”?
2. Wat bedoelt de Here Jezus met: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak (vs. 38)
3. Voor welke verzoeking moeten ze bang zijn en waarvoor worden ze door de Here gewaarschuwd? (vs. 38)
4. Lees Hebr. 5:7. Wat wordt hier bedoeld met de zin: “en Hij is uit de angst verhoord”
5. Wat betekent de zin: verlaat nooit uw woning zonder het Woord van uw Koning? Dat je overal je bijbeltje mee naar toe moet nemen?
6. In vers 41 staat: slaap nu maar en in vers 42: sta op, laten we gaan. Hoe moeten we dat lezen?
7. Wat lezen we in Lukas 22: 42-46 wat niet in Markus staat?
8. In Hebr. 5:8 lezen we over de gehoorzaamheid van de Here Jezus. Wat kunnen we daarvan leren?