

**ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN**

**Marcus 4: 21-
25**

Marcus 4: 21-25

Als je naar de kerk gaat, neem je jezelf mee. Dat lijkt misschien een wat rare uitdrukking. Want natuurlijk neem je jezelf mee. Je kunt niet thuisblijven, als je ergens naar toe gaat.



Alleen, als je jezelf dan meeneemt, neem je ook je eigen gedachten, verlangens, verwachtingen en gevoelens mee. Ook die kun je niet thuislaten, als je naar de kerk gaat. En die gedachten en gevoelens zijn niet allemaal even zuiver en

heilig. Er zijn verkeerde verlangens en er zijn kwade gedachten. Je kunt haat meedragen in je hart. Je kunt ook je overtredingen meedragen, je missers en je fouten.

Zo neem je dus jezelf mee naar de kerk. Je sleept niet alleen je lichaam er naartoe. Je gaat met alles wat je hebt en alles wat je bent. Om daar God te ontmoeten..

lamp

Het is, alsof je iets dat je moeilijk kunt zien onder het volle en felle licht van een lamp houdt. Om ook de kleine lettertjes te kunnen lezen. Om de details te kunnen bekijken. In dat licht zie je, hoe vuil je bent en hoe onheilig je leven is. Van de buitenkant af gezien valt het misschien allemaal nog wel wat mee. Maar als het licht naar binnen schijnt, wordt er een heleboel zichtbaar, dat je misschien het liefst verborgen zou willen houden. Stel dat iedereen ziet wat je denkt, wat je voelt, waar je vol van bent. Dat zou wat zijn! Maar God ziet het wel..



zonden

Je kunt die zonden ontkennen. Je kunt die zonden verdedigen. Je hebt er misschien een heel goede verklaring voor, dat je zo vuil bent. Je kunt voor die zonden ook onverschillig blijven. Je kunt die zonden zelfs koesteren, omdat je vindt dat het helemaal niet zo verkeerd is wat je gedaan hebt. Anderen doen dat toch ook. En je moet ook wel wat, om vrienden te houden bijvoorbeeld. Of om hogerop te komen.

In de tijd dat de Here Jezus deze gelijkenis vertelde, hadden de mensen niet het gevoel, dat er in ons hart iets moest veranderen. Ze keken veel meer naar de buitenwereld. Daar hadden ze last van: bezetting, vreemde soldaten, hoge

belastingen. Ze hadden niet zoveel behoefte aan een lamp die bij hen naar binnen zou schijnen. Ze hadden veel meer behoefte aan een lamp die het donker om hen heen licht zou maken. Niet binnen in hen.

beeld

Je kunt zeggen dat het beeld dat de mensen van zichzelf hadden helemaal zo slecht niet was. In hun eigen ogen dan. Maar wat de Here Jezus komt vertellen is, dat hun eigen beeld niet klopt. Ze moeten beeld van God worden. En dat vraagt bekering en vernieuwing. Dat vraagt om een andere houding en een ander hart. Dat vraagt, dat de mensen hun hart open leggen voor God en hun zonden niet ontkennen, niet achterhouden en verzwijgen, maar belijden.

Het licht van de lamp waar de Here Jezus het over heeft is een pijnlijk scherp licht. Het ontmaskert je als zondaar voor God. Het laat zien hoe ver je leven af is van het beeld, dat God geschapen

heeft, in ware gerechtigheid en heiligheid (HCZ 3,6).

Marcus 4: 22

“Want er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen”

korenmaat

Als je het licht dat de Here Jezus geeft uit je leven wilt houden, ben je als iemand die een olielampje onder een emmer zet. Zo mag je een korenmaat wel zien. Het is een houten maatkan, van wel negen liter. Je schept er graan of koren mee.



Als je zo'n maatbeker over een lamp heen zet, dan is het licht gevangen. Het schijnt wel, maar je hebt er geen nut van. Niemand gaat zo met het licht om. Je zet zo'n olielampje zo hoog mogelijk neer. Op

een standaard, zodat het licht alle kanten uit kan vallen

Zo moet je ook met het evangelie doen. Het moet hoog neer gezet worden. Het moet schijnen. Het moet het licht over alles in je leven laten vallen. Hoe pijnlijk ook. Want wat komt er allemaal niet tevoorschijn, als de Here Jezus gaat vertellen hoe God wil dat je leeft en wat Hij van je leven vindt.

Wat de Here Jezus vertelt, wordt intussen wel gehoord, maar niet begrepen. De mensen raken steeds meer in hem teleurgesteld. Ze hoopten in Hem een Verlosser te hebben, die de Romeinen het land uit zou jagen. Ze hoopten een beter leven te krijgen. Niet een beter hart. Wat is dat verdrietig. Want juist dat brengt Hem aan het kruis. Daar stierf Hij voor al dat donker in mij!

evangelie

Je moet er ernst mee maken om het evangelie echt te horen. Daarom moet je jezelf meenemen naar de kerk. Om daar je leven en je hart, je binnen- en je buitenkant in het licht van het evangelie te zetten.



Dan komen er veel zonden en tekorten aan het licht. Maar dan mag je met al die zonden ook naar de Here Jezus toe. Want wie zijn zonden belijdt, mag ook weten dat hij of zij vergeving krijgt.

Luister dus aandachtig. Probeer te begrijpen wat er gezegd wordt. En onderzoek je eigen leven, of en hoe je dat in je hart en leven vormgeeft. Het is altijd weer nieuw. Altijd weer anders. Maar ook altijd weer blij. Want het licht ontmaskert. Maar bij God is veel vergeving!

maat en meten

Het laatste zinnetje uit deze korte gelijkenis lijkt een beetje moeilijk. Maar wat de Here Jezus bedoelt, is dat het veel uitmaakt hoe je onder het licht staat. Wil je er veel of eigenlijk wel alles van opvangen? Schep je met een ruime maat zoveel licht op? Of neem je met een klein beetje wel genoeg. En houd je sommige donkere plekken het liefst maar verborgen en voor jezelf.

Je kunt het ook zo zeggen: je kunt je emmer helemaal vol laten lopen. Je kunt ook een halve emmer vullen. Dan is de maat waar je mee gemeten hebt een hele of een halve.

Pas dat eens toe op je nieuwe leven. Wil je half nieuw zijn, of helemaal nieuw? Neemt God soms genoeg met mensen die half oud en half nieuw zijn? Pas op, zegt de Here Jezus, hoe je meet. Want God meet dat ook. En halve nieuwelingen zijn voor Hem hele zondaren. Houd dus niets voor hem achter. Houd niets voor jezelf. Maar neem

jezelf helemaal mee en geef
je aan Jezus Christus.
Laat Zijn licht maar schijnen.
Want al het vuil dat dan te
zien is, wordt schoon.
Gewassen door het bloed
van je Verlosser!

BESPREKING

1. Ga jij naar de kerk om samen met de gemeente God te ontmoeten? Wat betekent dat voor jou?
2. Wat goed is en wat fout.. kun je dat leren door naar anderen te kijken? Of naar wat de samenleving goed of fout is?
3. Vind jij de duisternis buiten je ook veel donkerder dan de duisternis in je?
4. Het verzwijgen van je zonden brengt veel verdriet. Lees Psalm 32: 1-7. Wat gebeurt er met David zolang hij zwijgt? En wat gebeurt er als hij zijn zonden gaat belijden? Vergelijk de woorden uit Psalm 32 met 1 Johannes 1: 8-9.
5. Je bent zelf ook een licht (Matt. 5: 14). Hoe ben je dat? Maak jij mensen er wel eens van bewust, dat God boos is over wat ze doen en hoe ze leven? Wijs je hen dan ook op de Here Jezus?
6. We vragen veel om vergeving van zonden. Vraag je ook wel eens heel concreet over bepaalde zonden vergeving?
7. Wanneer ben je echt blij, als je hoort dat je vergeving wordt geschonken?