

**ONLINE  
BIJBELSTUDIE  
VOOR JONGEREN**

**Lukas 4: 9-12**

## Lukas 4: 9-12

De duivel neemt de Here Jezus mee. Hij brengt Hem uit de woestijn naar de tempel toe. Laten we daarom eerst eens kijken, wat de woestijn en de tempel met elkaar te maken hebben.

Zo op het eerste gezicht lijken die twee heel erg van elkaar te verschillen. Maar als we de geschiedenis van het volk Israël voor ogen hebben, dan zijn die twee plekken meer met elkaar verbonden dan we zouden denken.

De woestijntijd wordt namelijk ook wel de 'bruidstijd' van het verbondsleven genoemd. Daar bracht de HERE Zijn volk uit Egypte naar toe, om het tot Zijn eigen volk te maken. Op weg naar een land, waar God in hun midden zou wonen. Hij gaf hun daar Zijn wetten. Hij liet daar zien hoe goed het leven onder en met Hem is. Hij zorgde. Hij gaf te eten en te drinken. Zo leerde het volk in de woestijn op de HERE te vertrouwen.

Je herinnert je de eerste twee verzoeken wel. Die gingen juist over dat vertrouwen op de HERE. De duivel probeerde door leugens de Here Jezus aan het twijfelen te brengen. Maar de Here Jezus hield stand. En Hij gaf twee keer een antwoord uit de woestijntijd. Want Hij citeerde Deuteronomium. Dat boek wordt ook wel het 'testament' van Mozes genoemd. Het is de erfenis, die Israël met zich meedraagt: God is erbij!



### tempel

Als je dat eenmaal ziet, begrijp je ook wel waarom de duivel de Here Jezus vervolgens naar de tempel brengt. Want dat is nou juist de plaats waar God is. Daar woont Hij. Daar spreekt alles

van Hem. Daar sta je in het centrum van Zijn aanwezigheid en Zijn zorg. Het is 'the place to be'.

De duivel zet zijn aanval steeds in op die vertrouwelijke relatie die er mag zijn tussen de kinderen van God en hun Hemelse Vader. Hij daagt de Here Jezus in het hart van die relatie – de tempel – uit om Zijn vertrouwen dan maar eens te tonen. Want weten dat God zorgt is één ding. Maar vertrouwen op God is nog iets anders.



### **aanval**

Hoog boven de mensen, onzichtbaar voor het publiek en met de rug naar de tempel toe staan de Here Jezus en de duivel op het tempeldak. Het is een plek waar je 137 meter naar beneden kunt kijken, recht

het Kidrondal in. Wat een hoogte! En daar probeert de duivel voor de derde keer de Here Jezus te verzoeken.

“Spring maar naar beneden” zegt hij. “U vertrouwt toch op God? U haalt steeds weer woorden van Mozes aan. Nou, Mozes heeft ook gezegd dat engelen de kinderen van God zullen dragen en beschermen. Laat me dus maar zien hoe groot Uw vertrouwen is en spring maar. God draagt U toch?” Opnieuw komt de duivel met een leugen aan. Want hij weet heel goed dat de Here Jezus zijn vertrouwen op God heeft gesteld. Maar hij probeert de Here Jezus uit te dagen, door iets te doen waardoor Góð zich moet bewijzen.

### **bewijs**

Daar zit ook voor vandaag een geweldig listige aanval in. Er wordt soms heel spottend over God gesproken. Je wordt ook wel uitgedaagd om maar te bewijzen dat God liefde is, bijvoorbeeld. En wat wil je

dan graag kunnen laten zien dat de HERE inderdaad zo is.

Maar dat kun jij niet. Jij bent zelf afhankelijk. Je leeft zelf in gehoorzaamheid uit de hand van de HERE. Je bent zelf helemaal aangewezen op wat de HERE in de bijbel van Zichzelf vertelt. Er is geen andere bron dan de bijbel om de kracht, de liefde, de grootheid of de barmhartigheid, de rechtvaardigheid en de heiligheid van God te laten zien. Ook in de tempel. En zelfs aan het kruis.



De vraag van de duivel is eigenlijk precies dezelfde vraag als straks gesteld gaat worden. Als de Here Jezus aan het kruis hangt. Want dan zeggen de mensen: "Laat Hij van het kruis

afkomen. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Laat God Hem dan maar verlossen." Vreselijk is het, om dat te horen. Want juist Zijn door vertrouwen op God was de Here Jezus gehoorzaam de weg naar het kruis gegaan. "Vader, Uw wil geschiede!"

### **discussie**

Wat de duivel met al die vragen wil bereiken is, dat we in discussie gaan. Dat we ons best doen vanuit ons eigen verstand, ons eigen inzicht en met onze eigen woorden ons geloof te verdedigen. Maar geloof kun je niet verdedigen. Simpelweg, omdat het niet te bewijzen valt. Geloven is weten en vertrouwen dat het waar is wat er is gezegd.

Denk maar aan Mozes. Bij massa zocht hij de HERE in gebed en kwam er water uit de rots. Maar bij Kades wilde hij laten zien dat God betrouwbaar was en sloeg hij het bewijs er letterlijk uit. Daar ging het mis. Want toen ging Mozes naast God zijn en moest God Mozes'

woorden bevestigen. Dat is de omgekeerde beweging Niet wij moeten het Woord, maar het Woord moet ons bewijzen. Aan dat Woord mogen we ons overgeven. Het is betrouwbaar. Van A tot Z.



### **antwoord**

Het antwoord dat de Here Jezus geeft, is dan ook niet Zijn antwoord. De Here Jezus citeert weer. Hij houdt zich vast aan wat God van Zichzelf gezegd heeft. Want Hij is mens geworden onder de mensen. Om klein te zijn. Net zo afhankelijk als jij en ik.

De Here Jezus gaat daarom niet in op de uitdagingen van de duivel. Hij hoeft niet te springen om Gods zorgende liefde te bewijzen. Hij mag ook niet springen. Want

springen zou ongehoorzaamheid zijn. Ongehoorzaamheid aan het woord, dat ons verbiedt om God uit te dagen Zichzelf te bewijzen.

Zie je hoe listig de duivel te werk gaat? Hij vraagt of de Here Jezus zijn vertrouwen wil bewijzen. Of Hij het aandurft over de rand te springen. Maar hij bedoelt eigenlijk de Here Jezus te prikkelen om God uit te dagen. Of God Zichzelf maar wil bewijzen. Wat is dat vals.

Maar de Here Jezus doorziet het. En Hij weigert. Hij antwoordt opnieuw met een woord uit de bijbel. En dan gaat de duivel bij Hem weg. Drie keer heeft hij zijn best gedaan de Here Jezus in de val te lokken. Drie keer is dat mislukt. Want drie keer slaat de Here Jezus de aanval af. Met het woord van zijn Vader.

Daarna kwamen de engelen. Ze dekten de tafel voor Hem in de woestijn. Want ook daar zorgt de HERE voor Zijn kinderen. Wat is dat een rijke troost, ook voor ons. En

een bevestiging. Want op Gods tijd krijgen we altijd weer wat we nodig hebben!

## BESPREKING

1. Wanneer is jouw leven met God eigenlijk begonnen? Wat heeft God toen beloofd? En.. heeft Hij voor je gezorgd? Waarin en hoe?
2. De tempel is 'the place to be'. Maar de tempel is er nu niet meer. Wat is daarvoor in de plaats gekomen?
3. Ken je psalmen waarin dichters hun verlangen uitspreken naar de tempel? Begrijp je waarom?
4. Weten dat God zorgt is één ding. Vertrouwen is een andere zaak. Waar komen in de catechismus kennen en vertrouwen bij elkaar? Wat zegt dat?
5. De duivel probeert ons soms Gods kracht, Gods liefde te laten bewijzen. Omdat we dat niet kunnen, gaan we soms zelf twifelen. Wat moeten we dan doen?
6. Is er vandaag veel discussie over de waarheid en betrouwbaarheid van de bijbel?
7. Hoe zou jij willen bewijzen dat de bijbel gezag heeft? Zoek in de NGB (artt. 2-7) de teksten eens op, waardoor de belijdenis bewijst dat de bijbel gezag heeft. Is dat niet vreemd: de bijbel bewijst dat de bijbel gelijk heeft?
8. De Here Jezus citeert uit Deuteronomium. Hij kende die teksten. Van wie had Hij dat geleerd?
9. Lees Jakobus 5: 7-11. Wat heeft dat te maken met de verzoeking in de woestijn?