

**ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN**

Lukas 4: 5-8

Lukas 4: 5-8

Bij de vorige verzoeking hebben we gezien dat de duivel de Here Jezus niet vraagt om te bewijzen dat Hij echt Gods Zoon is. Dat is niet het doel van de verzoeken. Het doel is anders.



De duivel wil de Here Jezus tot ongehoorzaamheid aan zijn Vader dwingen, zoals hij dat ooit deed bij Adam. Satan gebruikt daar de leugen voor. God laat Zijn kinderen hongerslijden, zegt hij. U moet zelf voor eten zorgen. Alsof God niet voor Zijn kinderen zorgt!

Maar zijn eerste aanval wordt afgeslagen. De Zoon houdt stand!

knieval

Let er op, dat de Here Jezus nog steeds niet te eten heeft gekregen en honger heeft. Hij is zwak.

In die toestand neemt de duivel Hem mee naar een hoge berg. Van daaruit laat hij de Here Jezus de hele wereld zien. En weer komt hij met een geweldig brutale leugen aan.

Hij doet namelijk, alsof heel die wereld van hem is. En inderdaad: in de taal die de wereld spreekt en het leven dat de wereld leeft, is weinig te zien of te horen dat de wereld door God geschapen is en van de HERE is (Ps. 24: 1).

Er is heel veel lijden en ellende in de wereld. Er is honger. Er is eenzaamheid en veel geweld. De mooie schepping, waarvan God gezegd heeft: “en zie, het was zeer goed”, is door de zonde helemaal bedorven. Het lijkt wel, alsof heel de wereld onder de macht van

de duivel ligt en hij het voor het zeggen heeft. Zou het niet geweldig zijn, als daar door één knieval verandering in zou kunnen komen? “Het is allemaal voor U”, zegt de duivel, “als U mij maar één keer wilt aanbidden en eren als Uw meerdere”.



Eén keer door de knieën.. en er zijn geen straatkinderen meer, geen oorlogsslachtoffers en, geen handicaps. Eén keer door de knieën, en ook het kruis dat de Here Jezus moet dragen, hoeft niet meer. Merk je, hoeveel er op het spel staat en hoe verleidelijk het aanbod is?

Leugen (1)

Intussen spreekt de duivel hier een geweldige leugen uit. Hij laat wel trots de hele wereld zien en wijst wel aan hoeveel invloed hij heeft,

maar hij vertelt heel opzettelijk iets niet. Hij verzwijgt, dat hij wel macht heeft, maar dat de wereld niet van hem is. Satan is de *bezitter* van de wereld. Hij is de *bezetter* van de wereld. Hij is een vreemde macht, die de wereld onderdrukt. Hij slaat de mensen met blindheid en verleidt mensen tot zonde.

Denk niet, dat de macht die de duivel heeft niet zoveel voorstelt. Zijn macht is geweldig groot. De Here Jezus zelf zegt dat hij de overste van deze wereld is (Joh. 12: 31; 14: 30). Johannes schrijft later, dat de hele wereld in het boze ligt: alles is ervan doordrongen. De bijbel waarschuwt ons veel en ernstig, dat we de macht van de duivel niet moeten onderschatten en dat we waakzaam moeten zijn.

Intussen is het, zoals gezegd, een geweldige leugen, die de duivel hier naar voren brengt. Want hij kan dan wel heel veel macht hebben, maar hij kan niet

doen alsof het allemaal van hem is. Om een beeld te gebruiken: de duivel staat als een inbreker trots te wijzen op wat helemaal niet van hem is. En wat je niet hebt, kun je ook niet weggeven.

Psalm 82: 8

*Sta op o God, richt de aarde,
Want u bezit alle volken.*

Leugen (2)

Wat je niet hebt, kun je niet weggeven. Dat is de eerste leugen. Maar er zit nog meer achter.

Je kunt je namelijk afvragen wat voor winst de duivel heeft, als hij de macht over heel de wereld aan de Here Jezus zou geven. Hij laat de Here Jezus alle koninkrijken zien. Niet alleen het gebied, maar ook het leven in de verschillende landen en delen van de wereld. Wat heeft hij een invloed! De hele wereld ligt om zo te zeggen aan zijn voeten. Zou hij dat allemaal zomaar weg willen geven als de Here Jezus maar één keer aan zijn

voeten neer zou willen knielen?



Geen sprake van! Wat de duivel niet zegt is, dat de Here Jezus door die ene knieval óók tot zonde zou komen. Er zou niet minder kwaad in de wereld komen als de Here Jezus voor hem neervalt. Er zou méér kwaad in de wereld zijn. Erger nog: dat kwade zou dan ook niet meer overwonnen kunnen worden. Want juist daarom is de Here Jezus naar de aarde toegekomen. Juist daarom is Hij mens geworden. Om het kwaad te overwinnen, de mensen met God te verzoenen en het koninkrijk van God te herstellen.

Er zijn in de bijbel wel meer voorbeelden te vinden van grote machten, die deden alsof alles van hen was. Je

kunt denken aan de koning van Babel:

Jesaja 14: 13

En u overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen en boven de sterren Gods mijn troon oprichten.

We kunnen ook denken aan de koning van Tyrus:

Ezechiël 28: 6

Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat u in uw hart uzelf gelijkgesteld hebt met een god..

Maar ook als de HERE koningen en andere machten ruimte geeft, blijft Hij er boven staan. En wee hem, die daar geen rekening mee houdt. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar dat geldt ook voor engelen als de duivel er één van is.

Antwoord

Hoe gaat de Here Jezus op de verzoeking in? Doet Hij, of de duivel inderdaad heerser is over de wereld? Laat Hij het kruis voor wat het is? Nee. Ook nu blijft de Here Jezus gehoorzaam. En

ook nu antwoordt Hij met een tekst uit de bijbel.

Dat is niet eenvoudig een herhaling van het eerste en tweede gebod. In het antwoord ligt ook de erkenning dat er maar één God is, één Eigenaar, één Koning. En als de Here Jezus de macht over hemel en aarde krijgt, dan zal dat niet uit de handen van de duivel moeten komen, maar uit de handen van Zijn Vader in de hemel. Niet, door bij het kruis weg te lopen. Maar juist door aan het kruis de zonde te overwinnen, de straf te dragen en tot in alles gehoorzaam te blijven aan wat de HERE wil.

De Here Jezus zei nee. Want Hij bleef God liefhebben boven alles. Wat een genade!

BESPREKING

1. Kun je in eigen woorden aangeven waarom het zo verschrikkelijk geweest zou zijn als de Here Jezus de duivel had aanbeden?
2. Wat zegt het ons, dat God Eigenaar is van deze aarde als we kijken naar de macht van de duivel? Geeft dat troost of roept dat juist vragen op?
3. Lees Openbaring 13: 1-4. Kun je zeggen, dat ook vandaag de hele wereld het beest achterna loopt? Waaruit blijkt dat?
4. De duivel brengt je tot zonde om je relatie met God kapot te maken. Hoe merk je dat zonde inderdaad de omgang met de HERE moeilijk, of soms zelfs onmogelijk maken?
5. Hoe komt het dat de duivel zoveel macht heeft?
6. Waar vind je in de bijbel de eerste belofte, dat de Here Jezus de duivel en heel zijn rijk zal overwinnen? Kun je meer teksten noemen die dat heel duidelijk aangeven?
7. De Here Jezus nam het aanbod van de duivel niet aan. Is de Here Jezus dus nu geen Heerser over de wereld? Betrek in je antwoord Joh. 14: 13-14
8. Waar knielen wij gemakkelijk voor, als het gaat om dienst aan de HERE, of dienst aan.. (vul maar in). Is dat ook zonde tegen het eerste en het tweede gebod te noemen?
9. Zeg jij uit liefde voor God wel eens nee?