

**ONLINE  
BIJBELSTUDIE  
VOOR JOGEREN**

**Lukas 1: 39-56**

## Lukas 1:39-56

Als je goed op de inhoud van de lofzang van Maria let, zie je dat ze vooral veel zegt over wie de HERE is en wat ze van de HERE weet. Bijzonder, als je er bij bedenkt dat Maria een tienermoedertje is, dat wel heel onbegrijpelijke dingen meemaakt.

Is Maria dan niet in verwarring? Is ze niet bang? Ziet ze er niet tegenop om haar zwangerschap aan Jozef te moeten vertellen? Denkt ze niet aan de reacties van de dorpsgenoten, straks?

Dat staat allemaal niet in de bijbel. Maar God zorgt heel goed voor haar. Hij laat haar van het Noorden naar het Zuiden reizen. Even ver weg van familie en bekenden. En Hij stuurt haar naar een tante, die zelf heel goed weet dat God wonderen doet.

Als ze gaat zingen, zie je wel iets van de verwarring. Het lijkt alsof ze zoekt naar woorden. Maar in haar lied heeft ze het beslist niet over haar zelf, haar zorgen en angsten. Ze heeft het over de HERE en Zijn trouw. Niet alleen in haar leven, maar door heel de geschiedenis heen.



## bijbel

In de bijbel komen we dat vaker tegen. Dat mensen zingen van wat ze uit het verleden weten. Ze kennen de verhalen van vroeger. Je kunt dat ook anders zeggen: ze kennen hun bijbeltje. Daarom kunnen ze ook vertrouwen als het in hun eigen leven eens niet zo goed loopt. Want in de bijbel

zien ze God aan het werk. God, in Zijn onveranderlijke liefde en trouw. Daarom is het ook voor ons heel belangrijk dat we de bijbel kennen. Omdat we alleen zo de HERE leren vertrouwen.

## **Maria**

Van een onbekend meisje is Maria nu de gezegende onder de vrouwen geworden, de aanstaande moeder van de Here Jezus. Gods eigen Zoon.

Het is dus waar wat de engel heeft gezegd.

Ergens in Maria is het wonder gebeurd dat Gabriël heeft aangekondigd. Want als ze de deur van het huis openduwte, waar haar oom en tante wonen, krijgt ze van haar bejaarde tante te horen dat ze in verwachting is. Hoe tante Elizabeth dat weet, wordt ons niet verteld. Maar dat ze het weet is heel duidelijk. Ze begroet haar nichtje, alsof er een heel hooggeplaatst persoon binnenkomt en zij het eigenlijk niet waard is zo iemand te ontvangen. Anders gezegd: Maria wordt

in haar koninklijke waardigheid ontvangen. Als je let op waar ze vandaan komt en wie ze hiervoor was, dan is de verandering wel heel groot!



## **Johannes de Doper**

Zie je, hoe het werk van Johannes de Doper eigenlijk al voor de geboorte is begonnen. Hij moest wegbereider zijn. Hij mocht de Messias aankondigen en voor Hem uitgaan. Als de stem van Maria klinkt, beweegt hij zo onrustig in de schoot van Elizabeth dat ze er wel aandacht aan moet

schenken. Ze weet meteen: dit is een boodschap. En ze combineert dat ook meteen met de binnenkomst van haar nichtje. Dit moet wel de moeder zijn van de Messias die haar zoon moet aankondigen. Zo vertelt dus de wegbereider ook de moeders die dag dat de Zaligmaker geboren gaat worden. Hij komt eraan!

### **geschiedenis**

Maria is de moeder van de Here Jezus. Daarmee staat ze in de lijn van Sara. Van Rachel en Lea. Van Rebekka, Tamar, Rachab en Ruth. Allemaal vrouwen in de lijn van het koningshuis van David. Een lange rij, die eindigt bij de Koning die voor eeuwig op de troon zal komen. Om over hemel en aarde te regeren. Het zijn wel heel grote dingen, waar deze twee vrouwen in betrokken zijn geraakt!

### **lofzang**

Al vierhonderd jaar wordt er in Israël door verschillende mensen uitgekeken naar de komst van de beloofde Redder. En ook in de tijd van

Maria en Elizabeth is het land niet vrij. Er marcheren Romeinse soldaten door de straten. Hun dreunende stap maakt de mensen bang. Ze weten ook heel goed dat hun eigen zonde de verlossing in de weg staan. Daarom spreekt Maria over de lage staat van een dienstmeisje. Ze 'staat' niet hoog op de maatschappelijke ladder. Ze heeft geen hoge positie. Zij niet. En haar volk ook niet. De toekomst ziet er donker uit. Maar onder haar hart klopt nieuw leven. Wat is God goed!



### **betekenis**

Onbekende vrouwen mogen zingen, als ze door god in dienst worden genomen. Hij

legt zelf de lofzang in hun hart en in hun mond. Een volk dat in duisternis wandelt, mag een groot licht gaan zien. Een huis dat tot op het fundament gescheurd was, mag toekomst verwachten. En dat allemaal omdat de HERE aan het werk is.

Je hoeft dus niet te denken: was ik Maria maar. Want wij hebben niet minder gekregen dan Maria. Ook wij zien de Here Jezus in de strijd van vandaag.

Er lopen bij ons geen vreemde soldaten door de straat. Maar we hebben wel tegen de macht van de zonde te strijden. We staan als christenen in een grote wereld, die steeds verder bij de HERE vandaan leeft. De kerk van vandaag is maar klein, als je het vergelijkt met eerdere eeuwen.

Maar wat God gedaan heeft mag ons vandaag ook troosten en hoop geven. Ook wij leven onder geen ander koningschap dan het koningschap van onze Here

Jezus Christus. Dat is soms moeilijk te zien. Maar de bijbel biedt een open raam, waardoor we God aan het werk zien.



We kunnen dus gerust met Maria meezingen. En met haar en vele anderen uitkijken naar de komst van onze Zaligmaker. Hij komt eraan!

## BESPREKING

1. Lees 1 Samuël 2: 1-10 met elkaar. Zie je overeenkomsten met de lofzang van Maria?
2. Lees artikel 2 NGB. Je bijbel lezen is dus: God leren kennen. Hoe goed ken jij Hem?
3. Wat weet je van de stammoeders van de Here Jezus? Wat zegt dat over Zijn komst en over Gods macht?
4. Lees Jesaja 9: 1-6. Kun je in de lofzang van Maria iets terugvinden van die belofte?
5. Lees de lofzang van Maria nog eens samen door. Probeer bij elke tekst iets uit de bijbelse geschiedenis te noemen waarvan je weet dat God zo heeft gedaan.
6. Mogen wij Maria zalig prijzen? Wat betekent dat?
7. In de bijbel kom je meer tegen dat mensen een 'lofverheffing' uitspreken. Doen wij dat in de kerk ook wel eens? En persoonlijk?