

**ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN**

Lukas 1: 5-25

Lukas 1: 5-25

Het Oude Testament eindigt met het boek Maleachi. Heel kort samengevat is het volk Israël eerst door God in het beloofde land gebracht, waar ze in alle voorspoed mochten leven, als ze de Here dienden. Jullie weten dat het niet lang duurde of ze gingen kijken naar de buurlanden, waar zulke mooie afgodsbeeldjes te koop waren. Zo kwam de afgodsdienst in Israël. De Here deed wat Hij had gezegd: dan zullen er vijanden komen en hongersnood. Door straffen leidde de Here het hart van Zijn volk weer terug tot Hem.

Maar, had de Here gezegd, als dan ná al die straffen er nóg niet wordt gehoorzaamd, dan zal Ik jullie uit dat land laten voeren, naar het buitenland.



Jullie weten dat dat gebeurd is: eerst werd het 10 stammenrijk

(Israël) uit Kanaän weggevoerd en jaren later het 2 stammenrijk (Juda). Jeruzalem wordt verwoest.

Nou, dan komt er een einde aan die straf. Na 70 jaar ballingschap mag het volk weer terugkeren.

Een gedeelte van alle Israëlieten gaat terug. Als ze daar aankomen is het wel even slikken. De tempel is verwoest, het puin ligt er nog gewoon. Wilde dieren hebben er geleefd. De huizen zijn kapot en verbrand. Het wordt een enorm karwei om dat weer op te bouwen.



Als ze proberen om de tempel te herbouwen komt er tegenstand en ligt het werk voor jaren stil.

Dan krijgen ze te horen: hoe kunnen jullie wél bezig zijn met je eigen huis en land, maar het huis van God als een puinhoop

laten liggen? Dan gaan ze aan het werk. En ja, de tempel wordt herbouwd. De dienst aan God kan weer beginnen, volgens de voorschriften.



En dan.... Dan horen we 450 jaar niets!

Tussen OT en NT

Tussen Maleachi en Mattheus zit dus een periode van 450 jaar!

Wat is er in die tussentijd gebeurd?

Nou, het volk was langzaam maar toch de les van de ballingschap weer gaan vergeten.

Oh ja, er was nog wel tempeldienst. Er werd geofferd en de Levieten deden nog werk in de tempel, maar staat er: het

hart van het volk was niet meer gericht op de Here.

Rome was inmiddels de baas in Israël en dat was nog niet alles, de Romeinen hadden Herodes aangesteld over het land. Niet een nakomeling van Jakob, maar van Ezaü! Wat een dieptepunt!

Zacharias

Dan trekt de Here onze aandacht naar een klein huisje in het bergland van Judea (vers 5)

Daar woont een oude man met zijn vrouw. Zacharias (God gedenkt betekent zijn naam). En zijn vrouw Elizabeth. Zij zijn vroom en godsdienstig. Het zijn mensen die het heil voor Israël verwachten. Een uitzondering in die dagen. Maar, staat er, zij hebben geen kinderen gekregen van de Here. Wat een verdriet!

Zacharias is een priester (dus een Leviet, want alle priesters waren Levieten).

Hoe ging dat ook weer met die priesters? Nou, ze deden om de beurt dienst in de tempel, twee keer per jaar. Ze hadden verder hun eigen huisje ergens in Kanaän, net als Zacharias.

De Leviëten waren ingedeeld in afdelingen. Die bestonden uit zo'n 4 tot 9 families. Dan moet je je even indenken dat er ongeveer 18.000 priesters rondliepen in het hele land.

Die konden natuurlijk niet allemaal tegelijk in de tempel zijn. En daarom hadden ze om de beurt dienst en waren er voor de priesters die aan de beurt waren slaapvertrekken gebouwd tegen de muur van de tempel aan. Daar verbleven die priesters dus een week lang. Nou, dan kwam je daar aan en dan werd het lot geworpen en kreeg iedere priester een eigen taak.

De hoogste eer was wel dat je dienst mocht doen in het heilige. Daar kwamen er maar 5 voor in aanmerking. En ook daar zat nog weer een aparte dienst tussen, want van die 5 mannen mocht er maar één het reukwerk op het reukofferaltaar leggen. Een uitverkoren taak, die mocht je maar één keer in je leven doen. Daarna mocht je niet meer mee loten voor die taak.

Vijf priesters dus die in het heilige alles klaar maakten voor het uur van het gebed. En van het reukoffer. De olie van de kandelaar moest worden bijgevuld, de tafel van de

toonbroden werd verzorgd en de kolen voor het reukoffer werden gloeiend gemaakt.



En als het uur aangebroken was, dan stond één van vijf priesters bij het reukofferaltaar en bracht een ander hem de schaal met reukwerk, waarna de priester het reukwerk over de gloeiende kolen uitstortte. Intussen stelden de vier andere priesters zich op, op de trappen van het heilige en de bedoeling was dan, dat de vijfde priester zich eerst languit in aanbidding voor dat reukofferaltaar op de grond uitstreckte. Waarna hij ook naar buiten ging en met die vier anderen op de trappen de priesterlijke zegen uitsprak.

Dat is dus het moment dat Zacharias alleen is. Als hij de schaal met reukwerk heeft aangenomen, dat op het altaar uitschudt en zich vervolgens op de grond neerlegt om te aanbidden. In vers 10 staat dat

er daarbuiten een hele menigte staat, dus zal het hier wel gaan om het avondoffer (overdag stond er meestal niet een hele menigte, want dan waren de meeste mensen aan het werk). Ze staan er te wachten op de priester die als hij weer naar buiten komt, hen zal zegenen. Er branden twee offers: het brandoffer buiten en het reukoffer binnen. Want het leven en het gebed van het volk kan niet zomaar voor de troon van God komen. Voor het leven is het bloed nodig en voor het gebed de heiliging. De mensen buiten bidden mee. Laat Heer mijn gebed en mijn handen, geheven zijn tot U gericht... als reukwerk voor Uw aangezicht...als offers die des avonds branden.

verschijning

En dan, als Zacharias daar dus alleen is en plat op de grond ligt, verschijnt daar de engel Gabriël!

Na 450 jaar stilte, stuurt de Here weer een bode!!

Wat een moment!! God komt weer naar Zijn volk toe! En dan klinkt daar: vreest niet. God heeft uw gebed verhoord. Oh heerlijk! Als je dat mag horen! God heeft uw gebed verhoord!

Gabriël gaat verder: Uw vrouw zal een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Hij zal groot zijn voor de Here. Geen wijn en sterke drank zal hij drinken en hij zal vanaf zijn geboorte al vervuld zijn met de Heilige Geest en: hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Here hun God.

En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om voor de Here een toegerust volk te maken...

Wat zal het hart van Zacharias gebonsd hebben, denk je dan. Wat zal hij enorm blij geworden zijn dat de Here nú zijn beloften gaat vervullen! En dat hij, Zacharias, dat mag horen uit de mond van een engel!

Maar wat een afknapper als je het antwoord van Zacharias hoort: Hoe zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen.

Als je het antwoord van Gabriël hoort, lijkt het wel of hij ook teleurgesteld is. Is hij met déze boodschap door de Heilige God naar de aarde gestuurd, mag hij dít bericht gaan brengen, dat de Here nú Zijn beloften gaat vervullen en is dit de reactie... Zacharias krijgt dan ook een bestraffend antwoord: Ik ben

Gabriël, die voor God sta! Zo van: hoe kún je nu twifelen in plaats van zingen, danken, aanbidden?!

Het teken krijgt hij: hij zal niet kunnen spreken tot de dag dat het uitgekomen zal zijn.

Als hij eindelijk uit het heilige terugkomt merken de mensen dat hij een verschijning heeft gehad. Hij kan alleen maar gebaren dat ze weer naar huis moeten gaan. En zo gaat hij terug naar Elizabeth als zijn week erop zit.

Hoe zal het voor hen zijn geweest, toen ze merkten dat ze echt zwanger was?

En er niet samen over praten konden?



1. De Israëlieten werden door de Here dus in ballingschap gestuurd. Wat is dat: ballingschap?
2. Hoe lang waren ze daar in dat buitenland?
3. Welke beroemde profeet leefde ook in Babel in ballingschap? (tip: leeuwenkuil)
4. Na 450 jaar mochten ze dus weer terug. Hoe zag het land eruit?
5. Wie woonden intussen in het land?
6. De Here gaat een nieuw begin maken. Welke engel verschijnt er bij Zacharias?
7. Leg uit: aan de reactie van de Here kun je zien hoe het met het hart gesteld is. (Voorbeeld: Gideon vraagt een teken en krijgt geen straf. Zacharias vraagt een teken en krijgt wel straf...)
8. De Here gaat een nieuw begin maken. Zacharias kon niet geloven wat de engel Gabriël gezegd had. Waarom is dat extra verdrietig? (Zie vers 6)
9. Wat wordt er geofferd op het reukoffer (Exodus 30:34-38) wat niet? (Exodus 30:9)
10. Waarom was het waarschijnlijk het avondoffer denk je?