

**ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN**

1 Samuël

VERENIGINGSSEIZOEN

Als we weer met een nieuw kerkelijk seizoen begonnen zijn, organiseren we voor alle leeftijden een uurtje bijbelstudie. Eén keer in de week of één keer in de twee weken komen jongeren, mannen en vrouwen bij elkaar om samen de bijbel te lezen en te bestuderen.

Er zijn landen, waarin christenen dat niet zomaar kunnen doen. Het is gevaarlijk om op een openbare plek bij elkaar te komen. Het is gevaarlijk om de bijbel te lezen. Het is gevaarlijk om te zeggen dat je christen bent. Er zijn jonge christenen in de wereld, die wel net als wij de vrijheid zouden willen hebben om zo in het geloof bij elkaar te komen om samen de HERE te leren kennen.



Zij kunnen niet als wij gebruik maken van internet om een schets te lezen. Het is goed om

daar stil bij te staan, aan het begin van een nieuw seizoen.

Het leert je namelijk niet alleen om dankbaar te zijn voor alle mogelijkheden die God Zijn kerk in ons land geeft. Het stelt je ook de vraag waarom je het zelf belangrijk vindt om niet alleen naar de kerk te *gaan*, maar samen ook kerk te *zijn*. Je bent er één uit het volk van God. Geroepen om van Hem te zijn en voor Hem te leven. Dat is heel erg rijk.



Vereniging is één van de vele bouwstenen die we mogen gebruiken in het leven met en voor de HERE.

Allereerst bouw je aan je eigen kennis en geloofsleven. Elke schets vertelt je iets van de geschiedenis waarin de HERE zich aan Zijn volk bekend heeft gemaakt. Je krijgt steeds meer oog voor Gods geduld, Gods grootheid en barmhartigheid, Gods trouw en liefde en al die andere eigenschappen die maken dat je ontzag en je liefde voor God groeien. Je leert de

bijbel als één boek te lezen. Je raakt ook onder de indruk van de verwoestende kracht van de zonde, ook in je eigen hart en leven. Dat brengt je heel dichtbij de Here Jezus, die aan het kruis voor je zonden betaald heeft en je met zijn Geest wil vervullen om nieuw en anders te zijn. Al die uurtjes bijbelstudie bouwen steen voor steen op.

Romeinen 8: 29

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

Vervolgens ben je *samen* aan het bouwen. Je leert elkaar. Je leert ook van elkaar. Je bent samen met leeftijdgenoten die allemaal op school en op de sport- of muziekvereniging in contact komen met jongeren die op een heel andere manier leven en een ander doel hebben. Er zijn vragen, die je in de kerkdienst niet kunt stellen. Maar op vereniging heb je de tijd om rustig ergens op in te gaan. Je leert ook elkaar kennen. Zo groeit het lichaam door samen bijbelstudie te doen.

1 Korinthiërs 12: 12-13

¹²Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.

¹³Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Er is nog een reden, waarom we samen vereniging houden. We wapenen niet alleen onszelf en elkaar tegen de wereld, maar we bouwen elkaar ook op om in die wereld te laten zien en horen hoe de HERE levens vernieuwt en verandert. Om door onze levensstijl anderen nieuwsgierig te maken en hen op God te wijzen. Christen zijn is geen privé zaakje. Je bent ook geen lid van een bepaalde 'club' van mensen die allemaal dezelfde interesse hebben. Je bent er één van een volk dat geroepen is Gods volk te zijn. En je mag anderen uitnodigen daar ook bij te horen.

Mattheüs 5: 14-16

¹⁴U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

¹⁵En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de

korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.

¹⁶Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Israël

Je kent de geschiedenis van Israël. Je weet, hoe God het volk uit Egypte heeft geleid. In de woestijn heeft het de HERE mogen leren kennen. Zo is het in het land Kanaän gekomen. Het land, waarvan God gezegd had: “Ik zal daar zelf in jullie midden komen wonen. Ik zal jullie God zijn en jullie zullen Mijn volk zijn.”



De boeken Samuël beschrijven ons die geschiedenis nadat het land is ingenomen. Het is een periode waarin het volk mag groeien in vertrouwen op de HERE. Het mag zich beschermd weten door God,

Die het uit Egypte heeft gebracht. God, Die het veertig jaar in de woestijn heeft verzorgd. God, Die het over de Jordaan gebracht heeft en langs en door Jericho heen het land in bezit heeft gegeven. En nu komt het erop aan. Hoe zal het volk, met alles wat het van God te horen en te zien heeft gekregen, zich nu gedragen? Heeft het al die lessen ‘verinnerlijkt’ en leeft het in vertrouwen op de HERE?

| Tora | Nev'iem (Profeten) | Katoviem (Geschriften) | |
|---|---|---|---|
| Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuterium | Eerste of tweede profeten Jozua Richteren 1 Samuël + 2 Samuël (1 boek) 1 Koningen + 2 Koningen (1 boek) | Lettere of tweede groep profeten Jozua Jesaja Ezechiel De 12 Kleine profeten: Jesaja Jeremia Ezechiël Haggai Zacharia Malachi | Psalmen Spreken Job 5 Fourvellen (Megillot): Haggel Ruth Klankliederen Psalmen Luther Daniel Ezra Nehemia 1 Kronieken + 1 Kronieken (1 boek) |

Als je even let op de tweede rij boeken die in het schema hierboven worden genoemd, zie je dat de boeken Samuël staan ‘ingeklemd’ tussen de boeken Jozua, Richteren en Ruth aan de ene kant en de boeken Koningen aan de andere kant. Dat is niet zomaar. Dat heeft een betekenis. En die betekenis wordt heel duidelijk als we twee teksten bij elkaar zetten.

De eerste tekst komt uit de tijd vóór de geschiedenis die in de boeken Samuël wordt beschreven:

Richteren 2: 8-13

⁸Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, gestorven was, honderdtien jaar oud,

⁹en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnath-Heres, op een berg van Efraïm, ten noorden van de berg Gaäs,

¹⁰en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had.

¹¹Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de HEERE en zij dienden de Baäls.

¹²Zij verlieten de HEERE, de God van hun vaderen, Die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Zij bogen zich voor hen neer en verwekten de HEERE tot toorn.

¹³Want zij verlieten de HEERE en dienden de Baäl en de Astartes.

Dat is een verschrikkelijk begin. Geen trouw en vertrouwen, maar ontrouw en trouwbreuk! Daardoor kwam het voortbestaan van Israël in gevaar. Want het had die rijkdom gekregen om volk van God te zijn en onder Zijn zorg en regering te leven. Het had die rijkdom gekregen om in de dienst aan de HERE te groeien.

Maar in plaats daarvan groeide het bij de HERE weg. Dat is de ene kant.

De tweede tekst komt uit het begin van de boeken koningen:

1 Koningen 4: 20-21

²⁰Juda en Israël

waren met velen, zo talrijk als het zand dat aan de zee is. Zij aten en dronken en waren blij.

²¹Salomo heerste over alle koninkrijken van de rivier de Eufraat tot het land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. Zij brachten geschenken en dienden Salomo al de dagen van zijn leven.

De boeken Samuël liggen dus in, tussen de trouwbreuk van het volk Israël, dat de HERE verlaten heeft en de trouw van de HERE waardoor Hij Israël gespaard heeft. Hoe wankel en onzeker het begin ook is, het eindigt met blijdschap. Niet, omdat het volk dat waard was of verdiende. Maar omdat God vasthoudt aan Zijn belofte en Zijn plannen niet opgeeft. Deze plannen:

Jesaja 43: 21

Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.

vereniging

Als we vereniging hebben en samen bijbelstudie doen, dan doen we dat dus, omdat we door Gods genade volk van God mogen zijn. Deze God, die we in en door de bijbel kennen in zijn grootheid en trouw, zijn liefde en zorg, zijn almacht en bescherming, heeft tenslotte zijn Zoon gezonden.



In die lange geschiedenis heeft ook het werk van Samuël een plek mogen krijgen. Daarom is het goed om daar de komende tijd aandacht voor te hebben. Niet om wie Samuël was of om wat Samuël gedaan heeft. Maar om de HERE te leren kennen die in een donkere tijd een jonge man riep, om het volk bij de HERE te brengen. Iemand, die net als wij mocht zeggen; “Spreek HERE, want Uw knecht luistert!”



2Timotheüs 3: 16-17

***⁶Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
¹⁷opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.***

BESPREKING

1. Bekijk de lijst van landen, waar christenen vandaag vervolgd worden. Wat betekent dat voor hun geloofsleven? Wat zou je voor hen willen vragen?
2. Welke drie belangrijke redenen zijn er, om samen aan bijbelstudie te doen?
3. Wat betekent de vereniging voor je persoonlijke groei in je christen zijn?
4. Wat betekent de vereniging voor de gezamenlijke groei als christenjongeren?
5. Wat betekent de vereniging voor je christen zijn in de wereld van elke dag (school, sport of –muziekvereniging, vrienden)?
6. Wat leer je van de plaats van de boeken Samuël in de bijbel?
7. Wat betekenen Golgotha en Pinksteren in de geschiedenis die God wil blijven gaan?
8. Moet jij wel eens kiezen tussen “Baäl en God”?
9. Wat betekent het voor je, dat je gedoopt bent?
10. Hoe kun je het meest ‘winst’ halen uit de rijkdom van het verenigingsleven?
11. Hoe laat de tekst uit 2 Timotheüs 3 zien, dat de bijbelstudie te maken heeft met je christen zijn vandaag?