

**ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN**

**Marcus 4: 26-
29**

Marcus 4: 26-29

In de eerste van deze drie korte gelijkenissen maakt de Here Jezus duidelijk, dat Hij alle donkere plekken in ons leven aan het licht brengt. Wat we het liefst verborgen willen houden en willen afschermen wordt pijnlijk zichtbaar. De stem van de Here Jezus dringt door als het lamplicht. Het haalt alles overhoop en naar voren om het tot verzoening te brengen. Zo wordt ons leven vernieuwd en gezuiverd. Zo kunnen we er voor de HERE zijn.

Koninkrijk

Maar het koninkrijk dan? Waar blijft het koninkrijk? Met die vraag zaten de mensen om de Here Jezus heen wel. Ze willen geen woord en geen wonder van Hem missen. Maar wanneer begint Hij nu over het beloofde koninkrijk, waar ze al zo lang naar uitgekeken hebben?

Wanneer wordt Jeruzalem het heiligdom, dat geen vijand meer in kan nemen en dat ook niet langer door

vreemden bezet zal zijn? Want zo is het toch beloofd:

Joël 3: 17

En u zult weten dat Ik, de HERE, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken.

In de tijd, dat de Here Jezus op aarde was, was Jeruzalem bezet door de Romeinen. Zij “trokken door de straten van Jeruzalem.” Maar wanneer zou nu de bevrijding komen? Was de Here Jezus dan misschien de beloofde Messias niet?



Dat vragen waar de mensen in die tijd mee leefden. Ze brachten hun hele leven naar de Here Jezus toe. Hij genas hen op een manier die ze nog nooit beleefd hadden. Maar

nu kunnen ze hun ongeduld ook bijna niet meer bedwingen. Ze begonnen als het ware hun messen maar vast te slijpen. Want nu zou toch binnenkort de strijd wel beginnen, die het beloofde Koninkrijk zou brengen?

vernieuwing

Wat de mensen in Israël niet begrepen was, dat het niet allereerst om een politieke verandering gaat, als de bijbel het over het koninkrijk heeft. Het gaat niet om de uiterlijke omstandigheden. Het gaat om een verandering van het volk zelf. Een innerlijke vernieuwing. Het hart van de zaak, was een zaak van het hart.



De Here Jezus zegt in deze gelijkenis, dat het koninkrijk is als een mens, die zaad in de akker werpt. Daar is verder

weinig aan te zien. De zaaier gaat naar het huis en het lijkt alsof er niets gebeurd is. Het leven gaat gewoon verder. Het zaad blijft achter, diep verscholen in de zwarte grond. Daar vindt het zijn plekje en gaat het groeien. En dat gebeurt er ook bij jou, zegt de Here Jezus, als je aandachtig luistert naar Zijn Woord.

Je kunt dat vergelijken met je eigen leven. Je hebt al heel veel uren geluisterd naar bijbelvertellingen. Thuis en op school is je heel veel geleerd over de HERE. Zo is er geloof gaan groeien. En vanuit dat geloof doe je dingen anders, zie je dingen anders, denk je dingen anders. Anders dan anderen. Je levensdoel en je levensrichting is anders. Jouw toekomst ziet er ook heel anders uit. Je leeft met Jezus naar God toe.

Zo zetten niet wij het koninkrijk in bloei, maar juist andersom; het koninkrijk zet ons leven in bloei voor de HERE. En dat begint heel wonderlijk. Onzichtbaar

eigenlijk. Want het zaad dat gezaaid wordt – het evangelie – wordt diep van binnen opgeborgen. Daar werkt het nieuw leven uit. Anders gezegd: God gaat het in je leven voor het zeggen krijgen.

verandering

Het is voor de mensen die naar de Here Jezus luisteren een heel moeilijke en bijna onbegrijpelijke boodschap. Want ze verwachten dat de Here Jezus hen gaat aanvoeren en aanvuren om het koninkrijk te stichten. Maar dat doet Hij niet. Want het Koninkrijk is een zaak van zaaien, groeien en wachten.



De wereld waarin we leven is nog altijd bezig met het 'maakbaar maken' van het leven. Er wordt hard gewerkt aan welvaart, vrede, voorspoed, ontwikkeling en

productie. Er wordt met harde cijfers gerekend om te kijken of er al vooruitgang is. Aan die wereld zijn we gewend. We zijn er deel van en doen er elke dag in mee. Zo werken we zelf aan kennis en we hebben misschien een krantenwijk of een baantje om te kunnen sparen voor dingen die we graag willen hebben.

Het is voor een christen vaak heel hard werken om je over te geven. Om het niet van je eigen kracht en dadendrang af te laten hangen, maar je over te leveren aan wat God in jou wil doen. Het is moeilijk om uit de belofte te leven. Want je ziet heel veel nog niet.

Daarom raken mensen wel eens teleurgesteld. Ze worden moe. Of ze worden boos of verdrietig omdat tot in de kerk toe dingen anders lopen dan ze zich voorgesteld hebben. Ze willen resultaten zien. Maar die blijven soms lang uit. Dan is een gelovig leven van wachten, vertrouwen en hopen een moeilijke zaak.

2 Petrus 3: 8-9

Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Het lijkt in de wereld om ons heen allemaal even onveranderlijk door te gaan. Toch is er wel groeikracht. Want die zaadkorrels, die groeien wel. Er komt een halm, een aar en tenslotte staat het volle koren op het veld. Dat is er dan geworden van dat bijna onzichtbare zaad, dat de zaaier heeft gestrooid. Dat is de groeikracht van het koninkrijk. Zo werkt God aan de toekomst. Zo werkt de Heilige Geest aan de voltooiing van het plan van de HERE. En dat begint allemaal bij het horen!

vrucht

Het koninkrijk komt bij je binnen door het luisteren naar het Woord.

Wonderlijk. Want zo werkt de Heilige Geest het nieuwe leven, diep vanbinnen, in de mensen. Zonder dat we het kunnen zien of begrijpen, schiet het gezaaide zaad uit en wordt vruchtbaar. Het troost, bemoedigt, vermaant, ontkracht en ontmaskert. Het brengt ons ook altijd weer bij de Here Jezus. Want er is nog zoveel dat ik leren moet. Er is zoveel dat ik overwinnen moet. Ook en juist in mijzelf. Daarom vraag ik steeds weer of Hij mij wil veranderen en vernieuwen. Of het zaad dat gezaaid is op mag schieten en vrucht mag dragen.



Want ik wil zo graag, dat mijn leven vrucht draagt voor God.

BESPREKING

1. De Here Jezus spreekt veel over het koninkrijk der hemelen. Wat is dat koninkrijk precies? Is dat er vandaag al, of komt dat nog? Wie zijn er burgers van?
2. Het hart van de zaak is een zaak van het hart. Kun je deze zin uitleggen?
3. Wie heeft het in jouw leven voor het zeggen? Wat betekent dat voor jou? Denk aan ouders, leraren. En God? Hoe heeft Hij het voor het zeggen?
4. Leg het verband tussen 2 Petrus 3: 8-9 en de gelijkenis die de Here Jezus hier geeft.
5. Hoe belangrijk is de verkondiging – de preek – denk je? Kun je daar zelf ook al iets van begrijpen? Waar ging de preek van afgelopen zondag over? Wat heb je daarvan geleerd?
6. Lees HC 25, 65 met elkaar. Wat heeft dat met de gelijkenis van de zaaier te maken?
7. Zaait de duivel ook? Vgl. Matt. 13: 24-30. Kun je dat merken?
8. Vrucht dragen voor God is ook tijd maken voor bijbelstudie. Heb jij een bijbels dagboekje?