

ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN

MARCUS 14 –
PETRUS (7)

Marcus 14: 62-77

De Here Jezus is de weg van lijden en sterven gegaan. Dat heeft Hij zijn discipelen van tevoren ook heel duidelijk verteld. Dat was tegen de zin van Petrus. Hij dacht heel anders over de weg die naar bevrijding moest lopen. Dat kwam vooral, omdat Petrus heel anders dacht over de vraag wat bevrijding eigenlijk inhield. Petrus was vooral gericht op een aards koninkrijk. Terwijl de Here Jezus steeds weer duidelijk maakte dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is, maar hemels.

op onderzoek uit

Uit het gedrag van Petrus blijkt wel, dat hij nog altijd niet overtuigd is. Hij blijft volhouden dat de verlossing die de HERE heeft beloofd, betekent dat Israël als vrije en zelfstandige natie over andere volken zal regeren. Als in de tijd van David en Salomo.

Als de Here Jezus gevangen is genomen, gaat Petrus er achteraan. Het is niet zo moeilijk om uit te vinden waar ze de Here Jezus naar toe brengen. Johannes is hier kennelijk bekend. Hij neemt zijn vriend en collega mee naar

binnen, in het huis van de hogepriester.

Weet Petrus niet dat hij daar gevaar loopt? Zeker wel. Maar Petrus kan er nog altijd niet bij, dat het zo afloopt. Hij gaat in zijn eentje op onderzoek uit, omdat hij niet geloven kan dat de Here Jezus inderdaad de weg van lijden en sterven moet gaan. Dat de Here Jezus zelfs gekomen is om gekruisigd te worden is iets, wat Petrus niet begrijpen kan en ook niet begrijpen wil. Dat heeft hij al eerder nadrukkelijk laten weten. Dat zit nog altijd in zijn hart. En daarom gaat hij het hol van de leeuw in, om met eigen ogen te zien wat er gebeurt.

beoordelen

Er gebeurt in het hart van de discipel en in het vervolg van deze geschiedenis iets, wat we wel begrijpen kunnen. Petrus gaat op onderzoek uit om de zaak te beoordelen. Hij heeft een eigen mening over wat goed of fout zou zijn. Hij heeft zelf een voorstelling bij wat verlossing is. En hij wil zien of de Here Jezus dat gaat waarmaken.

Zo kijken wij helaas zelf ook wel eens aan tegen de bijbel en wat we in de bijbel hopen te vinden.

We gaan op onderzoek uit om te beoordelen wat er staat. We laten ons niet onderzoeken om veroordeeld te worden. In dit verband helpt het om je nog even te herinneren over wat de Here Jezus heeft gezegd. Hij zei, dat Hij niet was gekomen voor mensen die geen dokter nodig hebben.



Tegenwoordig gaan wij ook eerst googelen om vervolgens naar de dokter te gaan en daar te horen dat we gelijk hebben. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je gaat naar de dokter om onderzocht te worden. Hij stelt de diagnose en hij geeft aan welke medicijnen nodig zijn om beter te kunnen worden. Zo moeten we ook de bijbel blijven lezen. God vertelt namelijk dat we zondaar zijn en dat redding nodig hebben door het bloed

van de Here Jezus. Dan moeten we niet eigenwijs zijn en zeggen, dat we niet zo ziek zijn als er gezegd wordt..!

volgeling

Petrus heeft zich in het huis van Kajafas niet rustig gevoeld. Dat blijkt wel. Want als hij herkend wordt als één van de volgelingen van de Here Jezus, ontkent hij met grote woorden dat hij ook hoort bij dat groepje leerlingen rond de Here Jezus. Daarmee zweert Petrus de Here Jezus en zijn geloof in Hem publiek af. Hij zegt dat hij nooit wat met Hem te maken heeft gehad. Maar hij bedoelt, dat hij nooit meer wat met Hem te maken *wil* hebben.

Petrus wilde graag een Here Jezus volgen die Koning wilde worden. Maar een Here Jezus die gekomen is om aan een kruis te sterven wijst hij af. Deze Jezus Christus kent hij niet. Wil hij niet kennen ook. En daarmee verzwaart Petrus het lijden van de Here Jezus op een verschrikkelijke manier. De grootste klappen – zo kun je het ook zeggen – worden die nacht niet boven in de verhoorzaal uitgedeeld door vijanden, maar beneden op de binnenplaats door vrienden van de Here Jezus. Wat is dat erg!

lijden

Misschien herinner je je nog, dat de duivel de Here Jezus in de woestijn heeft uitgedaagd om een andere weg te gaan, dan de weg van lijden en sterven. Hij stelde de Here Jezus voor om van het dak van de tempel te springen en zich door engelen te laten dragen. Dan zou heel Israël in één keer weten dat Hij de Messias, de beloofde Verlosser, was. Dat was een heel wat eenvoudigere manier om volgelingen te krijgen..

Datzelfde doet Petrus hier ook. Als de Here Jezus de weg naar het kruis niet op zal gaan, wint Hij volgelingen. Dan blijven zijn discipelen Hem trouw. Maar als Hij die weg wel op gaat, dan lopen ze bij Hem weg en verraden ze Hem.

In die nacht houdt de Here Jezus helemaal niemand over. Terwijl Hij toch gekomen is om als de Goede Herder zijn schapen veilig thuis te brengen. Al zijn werk lijkt voor niets en op niets uit te lopen. Zou het dus toch niet beter zijn om een eigen weg te gaan? Is het verstandig om trouw en



gehoorzaam te zijn aan Gods geboden, ook als dat alleen maar nadelen lijkt te geven?

ontdekken

Je ziet dat Petrus zich steeds meer terugtrekt. Niet alleen figuurlijk, door te ontkennen dat hij erbij hoort. Ook letterlijk, door van de binnenplaats naar het voorportaal te gaan. Hij komt steeds dichterbij de uitgang, in de hoop dat hij ongezien blijft.

Maar ze ontdekken hem toch. En dat is niet het enige moment, waarop de discipel ontmaskerd wordt.

Ook de Here Jezus ziet hem. We lezen in het evangelie dat de Here Jezus hem heeft aangekeken. Dat kon in de huizen van die tijd gemakkelijk. Er was gelegenheid om van boven naar beneden te kijken, over de galerij die open was. Dat moment, dat moet wat geweest zijn, zowel voor de Here Jezus als voor Zijn leerling. Die ogen hebben elkaar ontmoet. Ogen, vol van verdriet en bestraffing, in het gezicht van de Here Jezus. Ogen vol onbegrip en schaamte bij Petrus.

En tenslotte wordt Petrus ook aan zichzelf ontdekt, zoals we

dat noemen. Want de haan kraaide voor de tweede keer. Petrus was toen al twee uur binnen. Het was diep in de nacht. In onze tijd was het drie uur in de morgen. En ja, dan is er voor Petrus niets anders over dan huilen. Want hij wilde zo graag bij *zijn* Jezus zijn, maar hij kon niet bij *Gods* Jezus blijven. Hij wilde de weg naar zijn verlossing volgen, maar hij liet de Here Jezus op weg naar die verlossing achter. Zo verdwijnt Petrus die nacht uit beeld. Met zijn getrokken zwaard en scherpe tong is er voor hem geen plaats in het uur van bevrijding.

lessen

Alleen moet de Here Jezus verder. Helemaal alleen. Om het kruis te dragen vanwege al dat ongelof, al die eigenwilligheid en eigenwijsheid van mensen als Petrus en wij. We kunnen de Here Jezus daarin alleen maar eren en aanbidden. Maar we kunnen vervolgens ook wel een les leren uit deze geschiedenis.

Deze les: dat we de Here Jezus volgen zonder Hem tegen te spreken. Dat we God vertrouwen, ook als we niet begrijpen waarom we een bepaalde weg moeten gaan.

We hoeven niet alles een plek te kunnen geven, om gehoorzaam een kind van de HERE te zijn.

En tenslotte zien we uit de geschiedenis van de Here Jezus ook, dat zijn vertrouwen en gehoorzaamheid Hem in de troon hebben gebracht. Wie op Gods wegen blijft, komt naar Zijn belofte bij Hem uit!

BESPREKING

1. Petrus kan er niet bij dat de Here Jezus gekomen is om voor hem en anderen te sterven. Hoe kijk jij daar tegenaan, als het om jezelf gaat? Is dat inderdaad de verlossing waar je op hoopt?
2. In de schets staat: “We gaan zelf ook vaak op onderzoek uit om te beoordelen wat er staat. We laten ons niet onderzoeken om veroordeeld te worden.” Herken je dat? Kun je er voorbeelden bij geven?
3. Is het verstandig om trouw en gehoorzaam te zijn aan Gods geboden, ook als dat alleen maar nadelen lijkt te geven? Lees Psalm 73: 12-17. Wat zegt dat?
4. Wie niet openlijk voor zijn christen-zijn uitkomt, trekt zich steeds meer terug, uit angst dat hij “ontdekt” wordt..
5. Begrijp jij alles wat God in je leven doet en wat Hij van je vraagt? Hoe ga je daarmee om?
- 6 . We leven in de zogenaamde “lijdensweken”. Houd dat je bezig? Wat zou je kunnen doen om er bewust van te zijn?
7. Hoe is het tussen de Here Jezus en zijn discipel weer in orde gekomen?
8. Lees 2 Petrus 3: 17-18. Ook Petrus wist iets “van tevoren”. Begrijp je, dat hij zelf heeft meegemaakt, wat hij hier aan anderen schrijft? Een gewaarschuwd mens telt voor twee!