

ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN

LUKAS 9 – PETRUS
(6)

Lukas 9: 28-36

De vorige keer zagen we vanuit Mattheüs 16 dat Petrus de Here Jezus in de weg stond. Hij blokkeerde de weg naar het kruis, omdat hij niet geloven kon dat God door het lijden en sterven van Zijn Zoon verlossing zou geven. Dat paste niet in het beeld dat Petrus voor zichzelf van God gemaakt had. Het paste ook niet bij wat Petrus in die tijd allemaal meemaakte en hoorde. Hij verwachtte niet een kruis, maar een kroon te zullen zien.

vervolg

Het beste dus tussen de Here en Zijn leerling. Wat de Here Jezus zei.. was dat echt Gods plan en bedoeling? Als je met die vraag in je achterhoofd nog eens naar het bijbelgedeelte van vandaag kijkt, dan ga je begrijpen waarom juist de leerlingen mee mogen kijken en luisteren.

Het duurt net als anders lang. Terwijl de Here Jezus in gebed is, vallen zijn leerlingen in slaap. Dat is kennelijk de gewoonte geweest. Want in de hof slapen ze later ook steeds weer in. De Here Jezus zocht wel meer een eenzame plek om

te kunnen bidden. Dat deed Hij alleen. Ook nu weer. Maar.. dit keer *blijft* Hij niet alleen. Er komen twee mannen bij Hem, die met Hem spraken. Ik kom straks nog op die twee mannen terug.

Laten we er goed op letten, dat de discipelen intussen klaar wakker zijn. Ze waren ook met opzet "meegenomen". Ze moesten kennelijk kijken. En ze zijn nu wakker. Ze dromen niet. Ze zijn niet slaapdronken en ook niet oververmoeid. Heel bewust zien ze wat er gebeurt. Ook Johannes vertelt er van: "wij hebben zijn heerlijkheid gezien" zegt hij (Joh. 1: 14).



Voor de discipelen is dit het zoveelste bewijs dat de Here

Jezus niet alleen werkt. Hij is in opdracht van zijn Vader de wereld in gekomen. Hij handelt volgens een hemels programma. Laten de leerlingen niet denken dat Hij iets tegen God in doet, zoals Petrus denkt. Ook niet, als Hij zijn discipelen ervoor waarschuwt dat ze zelf een kruis te dragen krijgen. Niet zoals Hij. Maar toch.. een kruis. Want zo brengt God redding. Van lijden komt het tot heerlijkheid. Dat is Gods werkwijze. Uit de dood brengt God het leven voort. Hij is de Almachtige!



heerlijkheid

Aan het slot van de vorige les heeft de Here Jezus gezegd, dat sommige van zijn discipelen niet zouden sterven voordat zij het koninkrijk gezien hadden. Die woorden gaan nu in vervulling voor de ogen van Petrus, Johannes en Jakobus.

Het gezicht van de Here Jezus straalde als de zon, vertelt Mattheüs in hoofdstuk 17. En zijn kleren waren stralend wit.

Het bijzondere van de manier waarop het verteld wordt is, dat de Here Jezus van binnenuit begon te schijnen. Er kwam geen glans over Hem en er was geen licht dat om Hem heen straalde, zoals ooit bij Mozes. Nee, het straalde van binnen uit. Er verscheen een koninklijke lichtglans die vanuit de Here Jezus zelf kwam. Daarmee liet de Here Jezus zijn discipelen iets zien. Hij maakte hun namelijk duidelijk dat wat Hij zei en deed door Hem en de Vader samen besloten was. De discipelen kregen nog beter zicht op de vraag wie de Here Jezus was. God zelf stond in hun midden!

geduld

Wat heeft de Here Jezus ook met zijn leerlingen een geweldig groot geduld gehad. Na de onvoorzichtige woorden van Petrus en de scherpe manier waarop de Here Jezus hem op zijn plek moest zetten, worden de leerlingen nog dieper ingeleid in de geheimen van het koninkrijk.

Wat heeft dat ook een lijden voor de Here Jezus betekend. Zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid werd steeds weer betwijfeld. Zijn gezag werd steeds weer tegen-

gesproken. Niets van wat Hij deed en zei werd begrepen. Zelfs niet door Zijn leerlingen. Maar heel geduldig gaf Hij steeds weer les. Liet Hij steeds meer zien. Ze mochten zelfs al even iets zien van de heerlijkheid die over Hem zou komen.

actie

De discipelen zijn inderdaad onder de indruk. Dat blijkt wel uit wat Petrus zegt. “Meester” zegt hij. Maar dat is niet het gewone en gebruikelijke woord, zoals “Rabbi”. Letterlijk vertaald staat er: “Meerdere”. Petrus spreekt de Here Jezus aan, zoals je een Koning aanspreekt. Hij erkent dat de Here Jezus ver boven hem staat en meer is dan hijzelf en de andere discipelen.

Zo moet je ook het vervolg lezen. Petrus is geraakt. Hij begrijpt, dat hier heel bijzondere dingen gebeuren. “Meester, het is goed dat wij hier zijn”, zegt hij. Dat is zoveel als: dit is “the place to be”. Mooier is er niet. Beter ook niet. Het is het plekje waar je nooit meer weg wilt. Je wilt er altijd zijn en het moment ook altijd vasthouden. Meer nog: Petrus verwacht dat dit het begin is van wat hij gehoopt heeft. Van

hieruit zal “het” wel gaan beginnen. Nu komt het koninkrijk eraan!



“Laten we drie tenten opslaan” zegt Petrus. Meteen maakt hij weer plannen. Plannen, die net al daarvoor gericht zijn op vooruitgang en overwinning. Niet op lijden en sterven. Zie je hoe moeilijk Petrus daarvan af te brengen is? Hij blijft vasthouden aan zijn overtuiging dat God in Jezus Christus een nieuwe tijd van herstel heeft gegeven. Petrus gelooft nog altijd niet in een hemels koninkrijk. Hij is bezig met een aards koninkrijk. Met als centrum die drie tenten. Dat wordt het basiskamp. En van daaruit moet er actie komen!

Mozes en Elia

Wat komen Mozes en Elia eigenlijk doen? Dat is een moeilijke vraag. Er zijn verschillende antwoorden op te geven:

1. Mozes en Elia staan hier, omdat ook zij op bijzondere wijze zijn gestorven en begraven;

2. Mozes en Elia staan hier, omdat ook zij in een heel bijzondere tijd verlossing hebben mogen geven en het volk dichtbij de HERE hebben mogen houden;

3. Mozes en Elia vertegenwoordigen samen “de wet en de profeten”, ofwel: heel het Oude Testament staat hier bij de Here Jezus;

4. Mozes en Elia staan hier omdat ook zij hebben geprofeteerd over een toekomst die ze zelf nog niet zagen;

5. Mozes en Elia staan hier om zelf van de Zoon onderwijs te krijgen in de “uitgang” (vers 31), dat wil zeggen: het lijden en sterven van de Here Jezus;

6. Mozes en Elia staan hier om de Here Jezus te troosten, nu Hij de laatste fase ingaat (let op vers 51).

programma

Eén ding is duidelijk: de Here Jezus wilde dat zijn leerlingen het zouden zien. Hij wil ze daar iets mee zeggen. Hij geeft ze een kijkje in de agenda van de hemel. Hij maakt hun duidelijk dat Hij in opdracht handelt en dat alles wat Hij zegt en doet uit de hemel komt. Laten de

leerlingen niet denken dat de Here Jezus niet weet waar Hij mee bezig is. ook niet, als Hij spreekt over lijden en sterven. Ze mogen het programma niet blokkeren, dat God heeft bepaald. Zou de Zoon met “wet en de profeten” in tegenspraak zijn? “Hoor naar Hem!”



zwijgen

Misschien is de belangrijkste les wel, dat de leerlingen leren zwijgen. Zo staat het er aan het slot: “en zij zwegen”.

Als God iets zegt en als de Here Jezus iets vertelt, dan spreken we niet tegen. Dan buigen we onder zijn Woord en doen we wat Hij zegt. Het is heel belangrijk dat de discipelen dat ervaren. Want straks moeten ze op weg, op bevel van deze Meester. Gehoorzaam en gewillig. Tot ze zelf in die heerlijkheid mogen ingaan. In het koninkrijk van Jezus Christus.

BESPREKING

1. De Here Jezus straalde van binnenuit. Dat maakte duidelijk: God zelf stond in hun midden. Waarom liet de Here Jezus dat zien? Is het belangrijk om te weten dat de Here Jezus God is?
2. Is het verlangen van Petrus verkeerd? Wat is voor jou “the place to be”? Lees ook wat Paulus zegt in Filippenzen 1 : 21-24.
3. Lees Openbaring 21: 22-27. De zon en de maan zijn overbodig, want het Lam is haar lamp! Hoe kijk jij tegen de heerlijkheid van de Here Jezus aan? (vgl. ook Openb. 1: 12-13)
4. Wat is het verschil tussen het hemels koninkrijk en het aardse? Zie je vandaag al iets van het hemelse?
5. Bespreek de vraag waarom juist Mozes en Elia hier bij de Here Jezus komen. Voor welk antwoord zou je zelf kiezen?
- 6 . Er was nog iemand in de bijbel van wie bekend is, dat hij moeite had met Gods programma. Ook hij moest leren te zwijgen. Wie was dat en waar staat dat? Herken je dat?
7. Een echte christen doet wat Koning Jezus zegt.