

ONLINE  
BIJBELSTUDIE  
VOOR JONGEREN

MATT. 16 – PETRUS  
(5)

## Mattheüs 16: 21-28

Het is een indrukwekkend en ook wel aangrijpend gedeelte. De leerling, die net nog zo'n geweldig geloofsgetuigenis gaf, staat de Here Jezus hier in de weg. Zijn naam gaat van Petrus naar Satan. Laten we gaan kijken, hoe dat komt.

### lijden

De sleutel tot het begrijpen van de reacties van zowel Petrus als van de Here Jezus ligt in vers 21: "van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden." Let er op, dat de Here Jezus dat zijn leerlingen begon te tonen. Hij begon het dat maar niet te vertellen, maar Hij begon hen dat aan te wijzen. Hoe moeten we ons dat voorstellen?



Nadat de Here Jezus het tussenrapport gevraagd en gekregen heeft, gaat Hij zijn leerlingen verder uitleggen wat Hij komt doen. Dat is namelijk al veel eerder gezegd en aangekondigd. In de bijbel zijn er heel veel plaatsen die spreken van de komst en het werk van de Here Jezus. Niet al die teksten gaan over mooie dingen. De beloofde verlossing kent tranen en pijn.

Denk aan Psalm 22 vers 7:

*Mijn levenskracht is als een scherf verdroogd; mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd.*

Denk aan Psalm 69 vers 7:

*Wel heeft men gif tot spijs mij aangereikt, smachtend van dorst kreeg ik azijn te drinken;*

Denk aan Jesaja 53: 3

*Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte.*

Over wie zingt David hier en over wie heeft Jesaja het? Kijk, dat begon de Here Jezus vanaf dat moment te laten zien. Hij vertelde zijn discipelen dat deze teksten over Hem gaan. Het "tonen" van de Here Jezus is dus hetzelfde als wat wij onder "bewijzen" verstaan. Bewijs haal je ergens vandaan. Bewijs rust op getuigen. Zo opent de

Here Jezus de boeken van het oude testament. Hij laat zien en bewijst, dat deze boeken van Hem getuigen. Ze vertellen dat Hij komt. Ze vertellen ook wat Hij komt doen. Het is een vreemde weg die naar de verlossing leidt. Maar het is de weg die God geboden heeft. Daarom toonde Hij hun wat er *moest* gebeuren. De Here Jezus geeft in een vervolgcursus een kijkje op de nabije toekomst. Hij laat weten dat Hij aan een kruis zal sterven, maar na drie dagen op zal staan.

### ongeloof

Op deze lessen volgt een reactie van Petrus. Hij wil de Here Jezus niet publiek bestraffen, maar Hem onder vier ogen terechtwijzen. Daarom neemt hij Hem even apart. Want wat de Here Jezus nu over God vertelt, dat gaat er bij Petrus niet in. “Zo is God niet” zegt hij tegen de Here Jezus. “U hebt een volstrekt verkeerde kijk op wie God is en wat God doet. Zou God zijn Zoon laten kruisigen en sterven?”

Er is in de bijbel wel vaker onbegrip en ongeloof te zien a;s het gaat om wat mensen verwachten. Israël bijvoorbeeld, maakt zich in de tijd van de

koningen helemaal niet druk om wat de profeten zeggen. God zal echt Zijn eigen volk niet straffen (Jer. 7: 4). Zelfs Ezechiël wordt niet geloofd als hij vanuit de ballingschap zegt dat Jeruzalem wordt afgebroken (Ezech. 12: 21-28). Mensen kunnen zich eenvoudig niet voorstellen, dat God straft en beproeft. Om maar te zwijgen over lijden.

Daar komt nog bij, dat Petrus juist heel mooie dingen ziet gebeuren. Er worden mensen genezen. Een grote menigte volgt de Here Jezus. Er gebeuren wonderen en grote krachten. Volgens Petrus is God duidelijk op weg naar een heel mooie toekomst. Dat past ook veel beter bij wat Petrus gelooft. God maakt het weer helemaal goed! Maar dat die weg langs kruis en graf gaat.. dat wijst Petrus hier heel verontwaardigd van de hand. Dat kan niet waar zijn. Want zo kent hij God niet. En.. zo wil hij God ook niet kennen.



Ik denk, dat daar het punt zit. Petrus wil God niet kennen als een God die laat lijden.

Daarmee zondigt Petrus eigenlijk tegen het tweede gebod. Petrus maakt namelijk ook een beeld van God. Zijn eigen denkbeeld, van wat hij geloven kan en wil. Zo “knipt” Petrus zijn eigen godsbeeld uit langs de lijnen van een door hem zelf getekend patroon. Dat is erg. Maar nog erger is, dat hij met zijn eigen gemaakt beeld de Here Jezus in de weg staat en een verzoeking voor de Here Jezus wordt.



### skandalon

Wat doet een muizenval hier? Je weet hoe dat werkt. De klem buig je naar achter. Die zet je vast met een pinnetje. Zodra een muis aan het blokje snuffelt, schiet het pinnetje los en klapt de klem met kracht terug. Dat pinnetje heet in het Grieks een “skandalon”. En dat woord gebruikt de Here Jezus hier om Petrus duidelijk te maken, waarom hij een gevaar, een valstrik en een struikelblok voor de Here Jezus is geworden. Petrus is het pinntje

geworden, waar een dodelijk gevaar achter schuilt. Maar in die val wil de Here Jezus niet terechtkomen.

Eerder al heeft de duivel de Here Jezus uitgenodigd om heel die weg van lijden en sterven over te slaan. Waarom die moeilijke en zware weg gaan, als het ook veel gemakkelijker kan? “laat maar zien” zei de duivel tegen de Here Jezus “wie U bent. Spring van het tempeldak en iedereen zal U geloven”. Het hoeft toch niet langs de weg van lijden, kruisiging en sterven?

Dat zegt Petrus nu eigenlijk ook. En hij zegt het zelfs sterker nog: het hoeft van God niet. Ja, het is volgens de discipel zelfs dwars tegen Gods wil en bedoeling in. Laat de Here Jezus toch Koning worden.

“Nee”, zegt de Here Jezus. “Ik ben Koning en Ik word Koning. Maar alleen in de weg van het knecht-zijn. Alleen door gehoorzaam het kruis op te nemen en te doen wat Ik *moet* doen. Daag Mij niet uit om het gemakkelijk te maken. Verleid Mij niet om Mijn eigen weg te kiezen. Ik zou er God ongehoorzaam door zijn.” Daarom zegt de Here Jezus

heel scherp tegen Petrus dat hij een satan is, een skandalon. Iemand, die een ander tot valstrik is, een aanstoot. Wie zich daaraan “stoot” laat de klem naar beneden komen. Dat heeft de dood tot gevolg. En zo staat Petrus hier God en zijn Zoon in de weg.

### geraakt

Misschien vind je de reactie van de Here Jezus ongewoon heftig. Maar bedenk, dat Hij net als jij en ik echt mens was. De verzoeking door Petrus raakt Hem. Het is een echte en directe aanval op wat de Here Jezus voelt en denkt en doet. Het is net zo echt en pijnlijk voor Hem, als dat een medechristen jou uitnodigt om ergens aan mee te doen waarvan je weet dat God dat niet wil. Dan is het moeilijk om nee te zeggen. Dat was het voor de Here Jezus ook. Maar Hij zei het wel. Daarom is het “nee” van de Here Jezus een woord van verlossing. Hij houdt vast aan alles wat zijn Vader Hem geboden heeft te doen. Zo zegt hij dat straks ook in Johannes 17: 4)

### lessen

De Here Jezus knoopt daar meteen een les aan vast. De discipelen moeten niet denken

dat ze bij het volgen van de Here Jezus een ereplaats zullen krijgen. Tenminste, niet hier op aarde. Wie er op uit is om in deze wereld aanzien te krijgen, moet geen christen worden. Want die twee passen niet bij elkaar: de geest van de wereld en de geest van het koninkrijk staan tegenover elkaar. Er zal veel op de discipelen afkomen aan haat en vervolging. Ze zullen zelf ook veel te lijden krijgen.



Het is niet gemakkelijk om in dienst van de Here Jezus te staan. Maar als ze Hem volgen en vasthouden, zullen we net als Hij in de eeuwige en heerlijke nabijheid van God mogen wonen.

## BESPREKING

1. Lees Lukas 24: 44-48. Wat heeft dat met de lessen van de Here Jezus in Mattheüs 16 te maken?

2. De Here Jezus laat steeds uit de bijbel zien wat Gods wil is. Kunnen wij vandaag dat nog uit de bijbel leren? Lees daar NGB artikel 5 bij. Zijn wij niet vaak “blind”?

3. Jakobus zegt; “gelukkig ben je als je in alle beproeving en verzoeking volhoudt” (Jak. 1: 12). Hoe gaan wij om met kruisdragen, lijden, beproeving? Komt dat ook uit Gods Vaderhand (HC 10)?

4 Lees Hebreeën 12: 2. Betrek wat je hebt gelezen op wat de Here Jezus zegt over zijn lijden en sterven. Waarom moeten we volgens Hebreeën 12: 2 vooral op Hem letten, denk je?

5. Wat zeg jij tegen mensen die worstelen met lijden? Hoe gemakkelijk zeggen we tegen elkaar dat God wil dat je gelukkig en blij bent. Zo bedekken we heel veel zonden en doen we mee met de wereld (uitgaan, vrienden, voetbalkamp, filmavonden, homoseksuele relatie, samenwonen). Zijn we elkaar dan ook tot een “skandalon”?

6 . Het plaatje op blz. 5 geeft een “ranglijst” van landen waar christenen vervolgd worden. Ook vandaag. Hoe zou je voor hen kunnen bidden? Wat moet je vragen? Wat zouden zij andersom voor ons kunnen vragen?

7. Zoek eens op welke christelijke hulpverlening er is voor vervolgte christenen. Bel een diaken uit je gemeente op, om te vragen of en hoe er aan deze mensen wordt gedacht.