

ONLINE  
BIJBELSTUDIE  
VOOR JONGEREN

RICHTEREN 3-3

## RICHTEREN 3: 31

Bij de laatste studie over de richters in Israël is er al even op gewezen dat het volk in de tang komt. De vijand krijgt



steeds meer greep op het land en het volk. In het Noorden, het Oosten en het Zuiden liggen landen als Moab, Ammon en Amalek. Na Othniël wordt het er niet beter op. Want ook de Filistijnen vallen Israël binnen. Vanaf de zee kust in het Westen komt de dreiging op!

## Filistijnen

Waar komen die Filistijnen eigenlijk vandaan? Van

Moab, Ammon en Amalek hebben al gezien dat deze volken oorspronkelijk uit Lot en Ezaü zijn geboren. Het zijn broedervolken van Israël. Maar bij de Filistijnen ligt dat heel anders.

In Amos 9: 7 staat, dat de HERE de Filistijnen uit Kaftor heeft geroepen. Sta even stil bij wat hier gezegd wordt. God heeft niet alleen Israël uit Egypte geleid en Zijn eigen volk een plek gegeven. Onder Gods leiding hebben ook andere volksverhuizingen plaatsgevonden. Denk eens aan de Hunnen en de Kelten. Maar ook de Filistijnen dus, zijn door God uit Kaftor weggehaald en ergens anders heen gebracht.

Waar Kaftor precies ligt, is vandaag moeilijk met zekerheid te zeggen. Het gaat of over Cyprus, of over Kreta. We denken om allerlei



redenen dat het waarschijnlijk Cyprus is, omdat daar van oudsher al koper en ijzer werd bewerkt. Ook van de Filistijnen wordt gezegd, dat ze ijzeren strijdwapens hadden. Het is een zeevarend volk. Het woont ook aan de kust. En dat is niet zo'n wonder als je bedenkt dat ook Cyprus een eiland is.



## anders

Hoewel er dus weer een vijand over de landsgrenzen heen komt, zijn er rondom de richter Samgar ook dingen anders. Het eerste dat opvalt is, dat er maar één man tegenstand biedt. De andere keren werd heel het volk opgeroepen om te strijden. Dat is nu niet zo. Samgar zwaait in zijn eentje de ossenstok.

Er staat ook niet bij, dat het volk de HERE weer ongehoorzaam was. Het gedeelte over Samgar lijkt wel een soort tussenopmerking. Dat zou kunnen komen, omdat Samgar waarschijnlijk niet eens een Israëliet



was. We denken dat hij een Kanaäniet was. Iemand dus, uit de oorspronkelijke bewoners van het land, die daar was blijven wonen. Zijn naam wijst daar op. Hij is de zoon van Anath. Dat is in die dagen ook de naam van de godin van de liefde en de oorlog. Dat verklaart ook, waarom Samgar het volk niet oproept. Hij gaat als vreemdeling in zijn eentje de Filistijnen tegemoet. Daarom staat er ook niet dat Samgar het volk richtte. Hij werd geen leider en gaf geen geestelijke leiding.

## ossenstok

Het wapen van Samgar is een ossenstok. Dat is een puntige stok, waar de ossen mee werden aangedreven bij

het ploegen. Aan het ondereind was een soort schepje gemaakt om de kluiten van de ploeg te kunnen krabben. Het was dus een landbouwwerktuig van zo'n tweeënhalf meter lang. Deze stok zwaaide Samgar in die tijd tegenover zeshonderd Filistijnen, die het land binnenkwamen om de oogst te stelen.

Let er op, hoe de HERE werkt. Hier gebruikt Hij één man met een ossenstok. Maar Hij geeft ook redding door een dolk, een tentpin, of het geluid van brekende kruiken. Juist in het wonderlijke en onbegrijpelijk komt de grootheid van God nog meer uit.

### **één man**

In Jozua 23: 10 lezen we dat Jozua het volk eraan herinnerde dat één man wel duizend mannen achtervolgde. Het wil wel wat zeggen dat één man (Samgar) hier in zijn eentje zeshonderd Filistijnen verslaat. Want het waren juist die Filistijnen met hun ijzeren strijdwapens, waar

Israël zo bang voor was (Richt 1: 19)!

We zien dus, dat Israël hier een geweldige les krijgt. Want het volk vertrouwde niet op de hulp en de kracht van God. Maar God laat zien, dat Hij door één man verlossing kan geven. Het is beschamend voor Israël dat een Kanaäniet hier doet wat zij al veel eerder hadden moeten doen. Want als God voor je strijdt, zullen zelfs de poorten van het dodenrijk je niet gevangen kunnen houden.

### **les**

Er valt uit dit ene vers een heleboel te leren. We zagen al, dat God over de geschiedenis regeert. Ook over de volksverhuizingen. We zagen ook, dat een heiden hier het volk laat zien, hoe God de overwinning geeft. Maar het gaat verder nog. Want het hart van het volk blijft zich van de HERE afkeren. Dat 'probleem' blijft door heel het Oude Testament heen duidelijk zichtbaar. Hoewel god steeds weer richters en koningen geeft om het volk

op de goede weg te brengen, eindigt het oude Testament in de ballingschap en de terugkeer van zowel Israël als Juda. Het wachten is op die ene Verlosser, die het hart van de mens komt vernieuwen. Zodat het volk echt en van harte de HERE gaat dienen. Die Verlosser heet Jezus. Want Hij is het die zijn volk zal redden van de zonden!

## BESPREKING

1. Lees Jeremia 47: 1-7. Ook daar staat dat de Filistijnen uit Kaftor kwamen. Wat weet je nog meer uit de bijbel over Filistijnen te vertellen?
2. Kun je van de vluchtelingenstroom uit Syrië en andere landen ook zeggen, dat God bezig is de wereldbevolking door elkaar te halen? Wat zegt dat over je eigen plekje in Nederland?
3. Wat wil het zeggen dat God een niet-Jood gebruikt om Israël te bevrijden?
4. Welke middelen gebruikt God vandaag om de vijand te verslaan? Ben jijzelf ook een wapendrager?
5. God heeft in de geschiedenis ook een kruis gebruikt om de overwinning te geven. Om welke vijand ging het toen?
6. Er waren bij Samgar veel dingen anders. Welke dingen en waarom?
7. Als de kerk Gods heiligheid en grootheid niet meer ziet, neemt de wereld de kerk gevangen. Zo krijgt Satan kans als jij je hart niet op Jezus zet.