

ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN

Luk. 5 – PETRUS (2)

Lukas 5: 1-11

In de vorige schets hebben we geleerd hoe Petrus in dienst van de Here Jezus is gekomen. Zijn broer Andreas is hem komen vertellen dat hij de Messias had gevonden (Joh. 1). Zo is Petrus bij de Here Jezus gekomen. “Jij bent Simon”, zei de Here Jezus tegen hem. “Maar je zult Petrus genoemd worden”.

roeping

Wat er met Petrus zou gebeuren wist hij toen natuurlijk nog niet. Hoe hij innerlijk zou veranderen was hem onbekend. Hij had er geen enkel vermoeden van, dat hij zoveel onderuit zou gaan. Maar voor Petrus stond één ding wel als een paal boven water: deze Jezus wilde hij volgen!

Nu was Petrus beslist geen werkloze zwerver. Hij was visserman. Zijn familie bezat een eigen boot. Dat wijst erop, dat ze bepaald niet arm waren. Het was een bloeiend vissersbedrijf, waar Petrus een beste boterham in verdiende. Hij was ook niet bij de Here Jezus gekomen om te solliciteren. Hij had zichzelf niet aangeboden. Eigenlijk werd hij door een hem nog onbekende

Here Jezus opgeëist. En toch was hij meteen bereid om dat allemaal op te geven en de Here Jezus achterna te gaan. Hoe komt dat eigenlijk?

Over dat wonder mag je best wat langer nadenken. Want eigenlijk gebeurt er met jou en mij precies hetzelfde. Ook wij hebben een toekomst. We zijn geen asielzoekers zonder hoop. We studeren, hebben goed te eten en te drinken, verdienen geld en bezitten huizen. Maar ook tegen ons zegt de Here Jezus: jij en alles wat je hebt is voortaan voor Mij. Ik eis alles op: je geld, je bezit, je kennis, je leven en de manier waarop je leeft. Ja, Ik wil zelfs je hart. Ik wil dat jij Me lief hebt. Meer dan iets of iemand anders. En we geven dat graag. Hoe komt dat eigenlijk?

ontslag

Hoe gewillig en gehoorzaam Petrus ook is geweest, hier smeekt hij toch of de Here Jezus bij hem wil gaan. Petrus dient om zo te zeggen zijn ontslag in. Hoe komt dat? Heeft Petrus spijt van zijn beslissing? Wil hij liever terug naar zijn vroegere leven? Valt het hem tegen om in dienst van de Here Jezus te staan? Helemaal niet! Als je goed leest wat er staat,

merk je ook wel dat Petrus de reden voor zijn ontslag er bij vertelt: hij is een onrein mens! Dat is de reden waarom Petrus de Here Jezus smeekt om de overeenkomst te ontbinden. Let erop, dat Petrus niet wegloopt. Hij zegt niet: ik doe niet langer mee. Hij vraagt of de Here Jezus bij hem wil weg gaan. Hoe bijzonder is dit allemaal!



ontzag

Misschien kunnen we ons er toch wel iets bij voorstellen als we in de schoenen van deze discipel gaan staan. Petrus komt uit een wereld, die net zo gewoon is als ons dagelijks leven. Hij weet niet anders dan 's morgens opstaan, werken en 's avonds moe zijn bed in kruipen. Dat was tot voor kort zijn leven. Maar nu is alles anders geworden.

De stem en de ogen van de Here Jezus hebben hem gedwongen alles achter te laten. Dat was al een geweldige

ervaring. Maar toen hij eenmaal in dienst van de Here Jezus stond, zag hij het ene na het andere wonder gebeuren. Hij werd deel van een onbegrijpelijk groot iets. Want het optreden van de Here Jezus maakte in heel het land iets los. Van alle kanten kwamen de mensen. Ze brachten hun zieken mee, die allemaal genezen werden. Het maakt niet uit wat je mankeerde. De Here Jezus genas hen allemaal. Zelfs over de geestenwereld bleek de Here Jezus macht te hebben. Want Hij genas velen van hun bezetenheid.

En nu, nu bleek de Here Jezus ook op het terrein van Petrus zelf macht te hebben. Ze hadden de hele nacht ervoor geprobeerd iets te vangen.



Het was hun, ervaren visserslui, niet gelukt om ook maar een klein visje aan boord te trekken. Het leek wel of de

waterbewoners bevel hadden gekregen ergens anders te zwemmen..



Op bevel van de Here Jezus werpen ze toch hun net uit. En ja, dan is het niet te trekken, zo zwaar en zo vol is het van al die spartelende visjes. Dat is een wonder, dat Petrus heel persoonlijk raakt. Hij kent het water. Hij kent de visserij. Hij weet hoe afhankelijk hij is, omdat hij niet onder water kan kijken. Kan de Here Jezus dat wel? Kan Hij zelfs de vissen besturen? Heeft Hij, naast zijn macht over ziekte en geesten, ook zeggenschap over de dieren? Maar dan moet Hij God zelf zijn!

Je merkt dat Petrus in verwarring is geraakt. Ik denk, dat we dat ook wel begrijpen kunnen. Alleen, nu zijn de verhoudingen anders. Nu staat Petrus niet meer in dienst van een bijzondere leraar of een

heel geweldige dokter. Petrus begint te beseffen dat hij in de buurt is gekomen van de HERE zelf. De Here Jezus is veel meer en heel anders dan Petrus gedacht had. Hij is wel mens, maar Hij is ook God. Kijk, zo valt Petrus voor de Here Jezus neer. Hij zegt als het ware: “maar u en ik, Here Jezus, dat gaat toch nooit samen? U bent de heilige God. Ik ben een onrein zondaar. Ga weg van mij, voor ik sterf.

vrees

Het ontzag voor de Here Jezus leidt bij Petrus tot angst. Want hij weet, dat hij een zondaar is. Hij is onrein. En Petrus weet ook, wat God met zondaren doet. God straft. Er staan voorbeelden genoeg in de bijbel van de manier waarop God zijn naam en eer en heiligheid beschermt. Denk aan Uzza die de ark aanraakte. Denk aan de zonen van Aäron, die vreemd vuur op het altaar brachten.

Zie je, hoe dubbel het allemaal is? Petrus wil heel graag bij de Here Jezus blijven. Maar hij beseft dat hij dat niet kan. Hij is het niet waard. Hij is niet geschikt. Er zal heel wat moeten gebeuren, voordat hij bij de Here Jezus kan blijven. Wat leert Petrus hier veel. Veel

over de Here Jezus. Maar vooral veel over zichzelf. Zo brengt de Here Jezus zijn leerling tot het inzicht, dat er bekering en wedergeboorte nodig is. Hij laat Petrus ook zien, dat het zonder verzoening en vergeving niet kan. Als er geen kruishout komt, is het uit met Petrus.

Aan de andere kant zie je ook, dat Petrus krampachtig blijft vasthouden. Hij laat niet los, maar vraagt of de Here Jezus hem los wil laten. Dat had heel anders kunnen zijn. Petrus had ook in zijn bootje kunnen springen en weg kunnen varen. Hij had tegen zijn collega's kunnen zeggen; sorry jongens, maar ik stop ermee. Hier gebeuren dingen die mijn verstand te boven gaan. Maar dat doet Petrus niet. Hij gaat niet weg. Hij vraagt de Here Jezus weg te gaan. "Here Jezus, ga weg van mij. U en ik passen niet bij elkaar. Ik zou door het vuur van Uw heiligheid verteerd worden".

troost

Als Petrus terugschrikt voor de grootheid, de macht en majesteit van de Here Jezus, krijgt hij een geweldig mooi antwoord te horen. Want de

Here Jezus zegt tegen hem: "wees maar niet bang".

Daar zit ook een belofte in. De belofte van lijden en sterven. Want de Here Jezus weet, dat het zó inderdaad niet samengaat. De heilige God kan niet met onheilige mensen samen wonen. Maar juist daarom is de Here Jezus gekomen. Zijn bloed reinigt van alle zonden (1 Joh. 1: 7) en zijn Geest maakt ons tot nieuwe mensen.

Dat is er niet alleen voor Petrus. In dienst van de Here Jezus mag hij dit blijde nieuws aan heel veel mensen gaan vertellen. Net zoveel vissen als er die dag in het net zijn, net zoveel mensen zal Petrus voor het koninkrijk mogen vangen. Op precies dezelfde manier zal de kracht van het evangelie hun leven veranderen.



wonder

Dat is het eigenlijk het grootste wonder van die dag. De Here Jezus is machtig om het hart van zondaren te reinigen en het vol te maken van liefde voor God. Wat een Heiland!

BESPREKING

1. De Here Jezus eist alles wat we hebben op. Hij eist zelfs onszelf: ons denken, willen, kennen en kunnen. Hoe komt dat? Lees DL III/IV, artikel 11 en 12.
2. Welk middel gebruikt de Here Jezus voor die wondere kracht in ons? Lees DL V, artikel 14. Hoe is dat in jouw leven gebeurd?
3. Zou de nacht dat Petrus en de anderen niets gevangen hebben, ook onder bevel van de Here Jezus hebben gestaan? Wat wil het zeggen dat ze niets gevangen hebben, maar op bevel van de Here Jezus hun schip vol krijgen? Wat zegt dat voor jou?
4. Boven het kopje “ontzag’ op bladzijde 3 staat een foto van twee handen. Vertel wat je ziet en leg uit wat dit te maken heeft met deze geschiedenis. Let daarbij op het bijzondere van de vraag: wilt U loslaten? Zou jij dat ooit willen vragen?
- 5 Lees Jesaja 6: 1-5. Let vooral op vers 5. Wat is de overeenkomst met wat Petrus zegt? Waarom zouden mensen die in dienst van God staan, zo bang zijn?
- 6 . Wij geloven dat de Heilige Geest in ons wil wonen. Lees 1 Kor. 3: 16-17. Hoe groot is dat wonder voor jou, als je beseft wie je bent? Ben je wel eens bang dat je Gods tempel onteerd hebt?
7. Moet je bang zijn voor God? HC 4, 10. Hebben wij van God en van de Here Jezus niet veel te veel een God van “liefde” gemaakt? Wat leert de kruisdood van de Here Jezus daarover?
8. wat is de betekenis van het Ichthus-visje”? wat heeft dat te maken met de wonderen van die dag en het wonder voor Petrus persoonlijk?