

STUDIONLINE

JAARGANG 2, NR. 1

ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN

RICHTEREN 1

RICHTEREN 1

In het boek Richteren wordt een nieuw begin gemaakt. Je kunt dat vergelijken met de start van een nieuw schooljaar of het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. De lange reis door de woestijn is voorbij. De eerste stappen in een nieuw vaderland zijn gezet.

Alle stammen hebben hun erfdeel toegewezen gekregen. Dat is allemaal onder leiding van Jozua gebeurd. Nu is zijn taak volbracht en Jozua sterft. Maar hoe moet het nu verder? Wie zal de leiding nemen? Voor welke grote opdrachten komt het volk in de toekomst te staan en wie zal het daar doorheen helpen? Daar zet het eerste hoofdstuk van Richteren in.



Leiding

Het begin van Richteren lijkt op het begin van het boek Exodus. Ook daar (Ex. 1: 6) wordt melding gemaakt van het sterven van een leider. Jozef, de onderkoning van Egypte. Hij was de man die Israël brood mocht geven. Hij wees het volk een plek om te wonen aan. Zo begint de geschiedenis waarin God Mozes roept. De nieuwe leider, die Israël door de woestijn mag voeren, tot aan de grens van het land Kanaän. Maar ook Mozes stierf. Dat is het eerste hoofdstuk van het boek Jozua (Joz. 1: 1).

Opnieuw een man, die lange tijd aan het hoofd van het volk mag staan. Onder zijn leiding gaat Israël de grens over en verovert het Kanaän. Zo komt Israël thuis. Het land wordt verdeeld en Jozua neemt afscheid. Maar het werk is nog niet helemaal af. Er wonen in Kanaän nog andere volken. Nog is het land niet helemaal in bezit genomen. Wie mag het werk nu afmaken? Waar is de sterke leider die het volk bij elkaar kan roepen en de eenheid kan bewaren?

God

Zie je hoe de Israëlieten met die vraag naar God toegaan (Richt. 1: 1)? Dat is ontroerend. Want dat laat zien dat het volk zich ook voor de nabije toekomst afhankelijk weet van God. Een nieuw begin moet bij God vandaan komen. Dat gelooft Israël. Daarom vraagt het de HERE wie de nieuwe leider zal zijn.

Juda

Het antwoord van God is duidelijk: Juda moet voorop gaan. Ook dat is verrassend nieuw. Eerder wees de HERE één man aan. Maar nu mag een hele stam de leiding nemen. Daarmee grijpt de HERE terug op een al oude belofte. Want Jakob had Juda al aangewezen als de stam, die over alle andere stammen zou mogen heersen (Gen. 49: 8-12). Hier zien we echt een nieuw begin. Het begin namelijk van de geschiedenis van Israël als volk van het verbond. Het begin van het huis van David. Het begin ook, van een geschiedenis die uiteindelijk zal uitlopen in de geboorte van de grote Koning Jezus Christus. Hij is de Leeuw uit diezelfde stam (Openb. 5:5)!

Eenheid

Simeon sluit zich aan. Daarna ook de andere stammen. Zo groeit kort na de dood van Jozua het volk samen tot een eenheid. Er wordt één front gevormd, één gemeenschap. Dat belooft een geweldige bloei. En dat zien we dan ook gebeuren. Want de ene na de andere overwinning wordt behaald. Het is een triomftocht die in het Noorden begint en in het Zuiden eindigt. Aan Kaleb, de schoonzoon van Jozua (!) kun je zien hoe deze tijd een periode is van vertrouwen, volharding en geloofsmoed. In een grote lus trekken de legers richting de Middellandse Zee in het Zuid-Westen.



Het is een niet te stuiten opmars. Let vooral op vers 19. De HERE was met Juda, staat er. Onder leiding van Juda neemt Israël het land volledig in bezit!

Omslag

En dan gaat het mis. Ondanks dat Juda de zegen van God ervaart, komt het moment dat het geloofsvertrouwen gaat ontbreken. Je ziet die omslag in vers 19 heel duidelijk terug: “maar hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven, want dezen hadden ijzeren strijdwagens.”



Zo'n strijdwagen was natuurlijk een gevaarlijk wapen. Vaak zaten aan de wielen ook nog zeisbladen vast, die als een soort gehaktmolen werkten. In de bergen had je aan zulke wapen niet veel, maar op de vlakte werden ze graag ingezet. Toen de Israëlieten dan ook dichtbij de zee kwamen, zagen ze van verdere oorlogvoering af. Het werd hun te gevaarlijk!

Berggod

Weet je wat eigenlijk het meest verdrietige is aan de opstelling van Israël? Dat is de manier, waarop niet alleen zij maar ook de andere volken over God denken.

Omdat Israël bang is op de vlakte te vechten wordt God voor de volken om hen heen een soort berggod. God is wel

in staat om Zijn volk de overwinning te geven op hoger liggend gebied. Maar op de vlakte moet Hij het afleggen tegen de goden van de Filistijnen en Arameeërs en anderen. Lees in dit verband 1 Koningen 20: 23 eens: “de dienaren van de koning van Aram zeiden tot hem: Hun God is een berggod, daarom zijn zij sterker dan wij. Wanneer wij echter in de vlakte met hen strijden zullen wij zeker sterker zijn dan zij.” Is dat zo? Daar is de koning van Aram achter gekomen. Lees uit 1 Koningen 20 vers 28 tot en met vers 30 maar eens! (vgl. Jozua 11: 5-9).

Angst

Niet omdat de HERE geen kracht heeft, maar omdat het Israël aan geloofsvertrouwen ontbreekt gaat het mis. Het hart van Israël is niet vol van God. Het is vervuld van angst voor de kracht van de tegenstander. Juda stopt ermee. Net als de andere stammen. Niet, omdat God niet verder kon. Maar omdat Israël niet verder durfde. De goden en legers van de vijanden en de volken om Israël heen joegen Gods volk angst aan.

Dat blijkt ook verder in het boek en de tijd van de Richters

steeds weer een heel grote rol te spelen. Telkens loopt het volk bij God vandaan. Na verloop van tijd winnen de goden en het leven van de buurlanden het hart van Gods volk. En steeds weer moet God dan iemand sturen om het volk tot bekering te brengen en het hart op God te richten.

Jezus Christus



Dat laatste is ook de Here Jezus komen doen.

Hij heeft voor alle zonden van wantrouwen, on-

geloof en ongehoorzaamheid betaald. Maar Hij wil ook ons hart vol maken van ontzag voor God en vertrouwen op God. De Here Jezus is de Richter die meer kan dan alle anderen: Hij wil door de kracht van zijn Geest ons hart vernieuwen. In Hem hebben we van God een Verlosser gekregen die machtiger is dan de dood zelf. Het is belangrijk daar aan te denken, als we voor het eerst weer naar de klas gaan of een collegezaal instappen. Als we ergens voor het eerst gaan werken en nieuw zijn. Je bent een christen. Je hebt je hart vol van God.

Daarom kunnen we zijn geboden ook altijd uitvoeren. Er

is geen vijand die tegen Hem op kan!



BESPREKING

1. Met Richteren breekt een nieuwe tijd aan in de geschiedenis van Israël. Vertel iets over Gods werk vanaf Abraham tot de dood van Jozua.
2. De stam Juda krijgt de leiding. Waarom is dat zo bijzonder?
3. Worden er nog leiders door God over Zijn volk aangesteld? Roepen we daar nog Gods Naam bij aan?
4. Kun je een dag of een seizoen beginnen zonder gebed? Hebben wij vandaag in de gemeente nog zulke momenten?
5. Waarom werd Adoni Bezek zo hard behandeld?
6. Wat hebben Gaza, Askelon en Ekron te maken met de latere oorlogen tegen de Filistijnen?
7. Wie heeft Jebus later ingenomen en de Jebusieten verslagen?
8. Met welke vijanden hebben wij vandaag te maken? Zijn er vijanden / situaties die ons bang maken?
9. Wat zeg je over Gods kracht en aanwezigheid als je niet als christen herkenbaar bent? Betrek in je antwoord het gedeelte onder het kopje "berggod".
10. Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft!