

ONLINE  
BIJBELSTUDIE  
VOOR JONGEREN

MATT. 16 – PETRUS  
(4)

## Mattheüs 16: 13-28

Je zou kunnen zeggen dat Petrus in het gedeelte dat we behandelen een soort “tussen-rapport” geeft. De Here Jezus vraagt daar ook heel direct naar. Ze zijn nu een poosje in zijn dienst. Ze hebben veel gezien en gehoord. Ze zijn diep onder de indruk gekomen van de macht en de wijsheid van de Here Jezus. Maar hoe staat het nu bij hen? Hoe kijken ze tegen Hem aan? Is de Here Jezus voor hen de “Ik ben”?

## Caesarea Filippi

Laten we eerst eens even letten op de omgeving, waar de Here Jezus nu met zijn leerlingen is. Ze zijn in de omgeving van Caesarea Filippi.



Als je goed op het kaartje kijkt, zie je wel dat deze plaats hoog boven het meer van Galilea ligt.

Het is een plek waar iemand als Herodes het niet meer voor het zeggen heeft. Heel bewust is de Here Jezus daarom zover weg getrokken. Want Herodes heeft Johannes de Doper laten onthoofden en is benieuwd wie Jezus is. Bovendien komt er ook vanuit de Joodse leiders steeds meer verzet. Ze vinden, dat de Here Jezus het volk tegen hen opstoot. Ze voelen hoe hun gezag wordt aangevallen. En ze proberen de Here Jezus daarom bij het publiek verdacht te maken. Ook daarom trekt de Here Jezus zich terug. In het gebied rond Caesarea Filippi kan de tempelpolitie Hem geen kwaad doen. De tijd van zijn lijden en sterven is namelijk nog niet gekomen.

## afval

Als de Here Jezus steeds duidelijker laat horen dat de mensen bij Hem moet zijn als ze bij God willen horen, verliest Hij veel volgelingen. Je leest in Johannes 6: 60-66 dat veel van Zijn leerlingen vanaf die tijd niet meer meereizen. Ze verlaten Hem, omdat ze niet geloven kunnen dat God een Zoon heeft, die als het Offerlam gegeven is tot een verzoening van hun zonden. Ze begrijpen niet, dat de offers in de tempel

als het ware een schaduw zijn van de dingen die nog komen moeten. Daarom gaan ze weg. Ze zijn teleurgesteld. Ze willen namelijk graag genezing voor hun ziektes en bevrijding van hun vijanden.

Maar ze zien niet dat hun eigen hart genezen en bevrijd moet worden.



### **mensen**

Intussen zien de mensen de Here Jezus wel als een groot profeet. Dat komt naar voren in het antwoord dat de discipelen geven als de Here Jezus hun vraagt: “wie zeggen de mensen dat Ik ben”.

Het is wel wat vreemd om te horen, dat de mensen eraan denken dat eerdere profeten zijn teruggekomen. Het zijn namelijk allemaal namen die al veel eerder in de bijbel hebben gestaan. Ook Johannes de Doper is inmiddels al gestorven. Maar de mensen hebben er kennelijk minder moeite mee om te geloven in een opstanding van oude profeet, dan in de komst van een nieuwe Profeet! Ze begrijpen namelijk wel, dat de Here Jezus echt buitengewone dingen doet en dat met Zijn

komst een heel bijzonder iemand onder hen leeft. Maar verder gaat het niet. Dat God Zelf in Jezus Christus mens is geworden, dat kunnen ze niet belijden.

### **Petrus**

Het is daarom best aangrijpend dat Petrus, als woordvoerder van de discipelen, zo spontaan uitroept dat de Here Jezus voor hem de Christus is, de Zoon van de levende God.

Petrus is, samen met de andere leerlingen, trouw gebleven. Hij is niet weg gegaan, maar is blijven volgen. Dwars tegen het verzet van zijn geloofsgenoten en volksgenoten in, is hij samen met de anderen met de Here Jezus mee gegaan. Petrus zet daarmee zijn leven op het spel. Dat blijkt straks ook wel, als hij bang wordt en de Here Jezus zelfs verloochent. Maar hier is hij een echte volgeling. Dat bange hart van de kleingelovige discipel roept dingen, die voor hem te groot zijn. daarom zegt de Here Jezus ook: “dat heb je niet van jezelf. Mijn Vader heeft dat in je hart gelegd.”

Wat zal de Here Jezus blij zijn geweest dit van Petrus te horen! Niet alleen, omdat Hij ziet dat hij deze discipel

gewonnen heeft, maar vooral omdat Hij merkt dat zijn Vader in de hemel Zijn werk wil zegenen. God werkt door de woorden en wonderen van de Here Jezus geloof in het hart van de leerlingen. Dat is bemoedigend, als je juist vanwege het ongelof van anderen op afstand bent gekomen.

### **Petra**

Als de Here Jezus verder gaat bouwen, dan bouwt Hij op deze rotsvaste belijdenis. Je ziet wel, dat de Here Jezus Petrus aanspreekt met die prachtige naam: “rotsman”. Maar de Here Jezus bouwt zijn kerk niet op de “rotsmannen” in deze wereld. Dat zou niet kunnen. We kennen de geschiedenis en we weten hoeveel moeite ook Petrus zal hebben met het lijden en sterven van zijn Heiland. We komen daar een andere keer ook wel op terug. Petrus staat dan de Here Jezus zelfs in de weg. Hoeveel grote figuren er ook zijn geweest in de kerk, er is er niet één op wie de Here Jezus zijn toekomst en koninkrijk kan bouwen.

Daarom zegt de Here Jezus ook nadrukkelijk dat Hijzelf Zijn gemeente bouwen zal. Maar Hij zegt er ook bij, dat Petrus en de andere leerlingen Hem daarbij

helpen mogen. Want de kerk zal dan wel niet op Petrus vast staan, maar wel op de “Petra”: de rotsvaste belijdenis dat de Here Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Wat is het mooi om dan in de brief van Petrus te lezen hoe hij Psalm 118 citeert: “Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen en wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen.” (1 Petrus 2: 6).



### **vervolg**

Heeft Petrus de betekenis van zijn uitspraak helemaal begrepen? Dat is niet waarschijnlijk. Dat blijkt ook wel uit het vervolg. Maar meer nog: de Here Jezus is nog niet klaar met zijn lessen, nu Hij een tussenrapportage heeft gekregen van het geloof van zijn leerlingen.

Let op wat er staat in vers 21. “van toen af begon Jezus

Christus zijn discipelen te tonen dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden.” Van toen af aan. Na de belijdenis dus, dat de Here Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God.

Dat zal niet zo gemakkelijk zijn geweest voor de leerlingen. Ze waren er zo van overtuigd dat de Here Jezus hen kwam bevrijden. Maar ze begrepen de waarheid niet. Ze begrepen niet wat echte bevrijding voor hen en voor de Here Jezus zelf betekende. Daarom was dat verder onderwijs heel erg nodig. En zelfs pas na Zijn opstanding, begrepen de discipelen het pas echt (Luk. 24: 45).

Het is dus echt een tussenrapport. De Here Jezus maakt de balans op en vraagt naar de stand van zaken. Nu ze Hem erkennen en belijden, gaat Hij uitleggen wat Hij komt doen. Dat gaat opnieuw veel verzet betekenen. Dat eindigt in verraad, verloochening en verlating. Wat is het lijden van de Here Jezus zwaar en eenzaam geweest! En toch, die belijdenis is de wereld

ingegaan. Ook Paulus heeft mogen roepen dat er maar één God is en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus.” (1 Tim. 2, 5). En op dat apostolisch fundament rust de kerk nog. Terwijl Jezus Christus zelf de Hoeksteen is.

### lessen

Kort nog staan we stil bij een paar lessen. Denk niet, dat het voor de discipelen zoveel makkelijker was om te geloven. Zij gingen met de Here Jezus mee:

- Terwijl Herodes op de loer lag;
- Terwijl de tempelpolitie op de loer lag;
- Terwijl de mensen Hem begonnen af te wijzen;
- Terwijl de lessen over het lijden begonnen

En zij waren bij de Here Jezus in een stad en omgeving, die vol was van aanbidding en offers voor de keizer, tempel hoeren en goddeloos gedrag. Maar midden in die wereld klinkt een stem: U bent de Christus! Zo bouwt God Zijn kerk!

## BESPREKING

1. De Here Jezus trekt zich terug naar Caesarea Filippi. Is Hij bang voor Herodes? Vreest Hij de schriftgeleerden? Is Hij ontmoedigd? Wat wil het zeggen, dat de Here Jezus op zo grote afstand gaat staan? Lees voor het antwoord Amos 8: 11 en 12.
2. Offers werpen hun schaduw vooruit (let op de foto op blz. 3). Lees HC 6, 19. Leg het verband tussen de offers en de Here Jezus.
3. De Here Jezus zegt tegen Petrus: dat heb je niet van jezelf. Voel je dat zelf ook zo aan, dat je dwars tegen het ongeloof van de wereld en jezelf in soms blijft roepen dat de Here Jezus je Verlosser is? is dat nu een gevolg van je uitverkiezing? Lees Efez. 2: 8-9. Vergelijk hierbij DL III/IV, art. 14.
- 4 Op deze "Petra" zal Ik mijn gemeente bouwen, zegt de Here Jezus. Zo bouwt de Here Jezus zijn kerk. Lees samen 1 Petrus 2: 4-5. Ben jij ook zo'n gemeentebouwer?
5. Denk je dat het vandaag moeilijker is om voor de Here Jezus uit te komen dan vroeger? Waar zie je mogelijkheden en waar niet, om voor je geloof uit te komen? Bid je wel eens, of je van God ruimte en gelegenheid mag krijgen om over de Here Jezus te spreken?
- 6 . Hoe komt het eigenlijk dat mensen de Here Jezus afwijzen? Hij doet toch alleen maar goed en vraagt toch alleen maar het goede?