

ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN

RICHTEREN 3-2

RICHTEREN 3: 12-30

God is liefde. Dat is een uitspraak die we niet alleen veel horen maar ook zelf veel zeggen als het over God gaat: God is liefde. En zo is het ook. Maar over God is veel meer te zeggen. God is ook de almachtige. Hij is de eeuwige. Hij is de heilige. En God kan ook heel boos zijn. Boos op zijn volk. Boos op de vijanden van Zijn volk. Dat leren we in de geschiedenis van Eglon en Ehud.

Israël

Onder de richter Othniël had het land veertig jaar rust. Het volk mocht in alle rust en vrede leven. Maar weer bleek, dat Israël God niet van harte diende. Het is een bekend en verdrietig refrein in het boek Richteren: “Het volk deed wat kwaad was in de ogen van de HERE.”

Je moet er vooral op blijven letten hoe dat komt. Ontrouw en ongehoorzaamheid komt namelijk op, als er geen liefde meer is. Als het hart gevangen wordt door andere dingen. Als je alleen jezelf

nog maar ziet staan en alleen belangrijk vindt wat jij wilt en wenst.

Vijanden

Omdat Israël weer bij God vandaan liep, gaf God zijn volk opnieuw over aan vijanden. Er worden er drie genoemd: Moab, Ammon en Amalek.



Als je naar het plaatje kijkt zie je, hoe deze landen als een soort hoefijzer om Israël heen liggen. Je zou kunnen zeggen: de wereld heeft de kerk omsingeld!

In Deuteronomium 23: 3-4 lezen we, hoe Ammon en Moab vijanden van Israël zijn geworden. Dat is erg. Vooral als je eraan denkt dat Moab en Ammon zonen waren van Lot, de neef van Abraham. Het zijn dus vanouds familieleden van

elkaar. En dat geldt niet alleen voor Moab en Ammon. Dat geldt ook voor Amalek. Want Amalek was een zoon van Ezau (Gen. 36: 12). Maar ook Amalek is later een vijand van de kerk geworden (Ex. 17: 14). Amalek heeft Israël tijdens de woestijnreis op een lafhartige manier van achteren aangevallen.

Dat is de wereld om Israël heen. Nota bene: met deze wereld doet Israël liever mee dan dat het de HERE gehoorzaamt!

Straf

Als je de tijd dat Moab Israël onderdrukte vergelijkt met de tijd uit vers 8, dan zie je dat de straf langer is dan de vorige. Het komt ook heel dichtbij: de Palmstad wordt bezet (vers 13). Dat is Jericho. Van daaruit regeert koning Eglon op een heel wrede manier het land. Wel achttien jaar duurt het, voordat de HERE weer redding geeft. Dat is een waarschuwing.

Israël moet een hoge belasting aan Moab uitbetalen. Elk jaar gaat er



een groep Israëlieten naar Moab toe, onder leiding van Ehud. Dat drukte zwaar op het leven van Israël. Moab kon met het volk doen wat het wilde.

Ehud

Ehud was gehandicapt. Zo kunnen we het wel eenvoudig zeggen. Zijn rechterhand was beperkt. Die kon hij niet goed gebruiken. Alleen zijn linkerhand was gezond en sterk. Waarom nu juist hij de belasting kwam brengen? Zo'n man vond de koning van Moab wel geschikt. In de handicap van Ehud kwam

duidelijk uit hoe Eglon, de koning van Moab, tegen Israël aankeek. Bovendien was zo iemand ook niet gevaarlijk. Hij kon met zijn linkerhand toch niet veel uitvoeren. Tenminste, dat dacht de koning..



Verlossing

De geschiedenis vertelt ons, hoe Ehud een list gebruikte om de koning om te brengen. Hij verborg zijn dolk op zijn rechterheup. Daar werd hij niet gefouilleerd. Want alle rechtshandigen dragen het zwaard aan de linkerheup. Zo kwam hij met een verzonden boodschap bij de koning aan, nadat hij de belasting had betaald. Tijdens dat bezoek kon hij meteen zijn vluchtroute bepalen en zijn plannen verder uitwerken. Hij deed,

alsof hij een boodschap van de 'goden' had: een geheime mededeling die hij alleen aan de koning zelf mocht overbrengen. Terwijl koning Eglon gaat staan om de boodschap goed te kunnen horen, steekt Ehud de dolk in zijn lichaam.

Hij ontsnapt via het koninklijk toilet langs de trap, die van het platte dak naar beneden gaat. Zo ontkomt hij. En hij verzamelt de legers van Israël.



Woord

Let even goed op de verzen 27 en 28. Als Ehud de legers van Israël bij elkaar roept is alleen de koning van Moab dood. Moabs leger is niet verslagen. Ammon en Amalek zijn nog even gevaarlijk als daarvoor. Maar in de dood van de koning ziet Ehud het bewijs dat de

HERE bij hem is. Ehud weet dat het tijd voor de verlossing is.



Je herinnert je nog wel dat het juist Jericho is, waar de koning van Moab zijn paleis heeft staan. Daarom bezetten de mannen van Ehud de plekken waar je de Jordaan kunt oversteken. Ze snijden de terugweg naar Moab af! Zo ontkomt er van de Moabieten niemand. En heeft het land tachtig (!) jaar rust. Het is de langste periode van vrede in de tijd van de Richteren. Zo wordt Israël bevrijd. God houdt Zijn kerk in leven!

BESPREKING

1. God is liefde. Is dat alles wat er over Hem te zeggen valt?
2. Houd jij er weleens rekening mee dat God boos kan zijn?
3. Wat moet er gebeuren om God echt lief te hebben?
4. Welke vijanden omsingelen de kerk vandaag?
5. Zijn Moab, Ammon en Amalek ook later vijanden gebleven?
6. Ehad kwam uit de stam..? Welke koning wordt later uit diezelfde stam gekozen?
7. Hoe kun je uit deze geschiedenis duidelijk maken dat God bevrijding gaf?
8. Hoe is vers 27-28 een belofte? Welke belofte hebben wij vandaag?