

ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN

RICHTEREN 3

RICHTEREN 3: 5-11

In verschillende stapjes of fasen heeft Israël het land Kanaän veroverd. Dat was niet, omdat het volk zoveel tegenstand kreeg. Want de HERE ging voor het volk uit (Joz. 13: 6; Joz. 23: 10). Maar Kanaän was een groot land en het volk Israël was inmiddels ook groot. Al die mensen moesten ook eten en ergens wonen. Ook in die tijd moesten ze zaaien en oogsten en brood bakken. Maar stukje voor stukje werd heel het land van hen. Totdat.. totdat ze ermee ophielden, zo hebben we gezien.



Daarom begint vers 5 eigenlijk met een heel verdrietig bericht. “De Israëlieten woonden te midden van de Kanaänieten, enz.” Dat was niet de bedoeling. Dat was tegen het uitdrukkelijke gebod van de HERE in. Maar zo was het. Zo bleef het. En dat betekent het begin van veel strijd en ellende.

Oorzaak

De oorzaak voor de moeilijkheden ligt dus niet bij de kracht van de vijand. Ook ligt het niet aan de omvang van het gebied. De oorzaak ligt in het hart van Israël. Ook dat is aan het begin van deze geschiedenis heel duidelijk terug te zien. Ze trouwen met de meisjes uit de wereld om hen heen en ze dienden hun goden. En dat na alles wat de HERE voor hen had gedaan (Joz. 23: 11-13). Na zoveel waarschuwingen ook! Israël wordt ontrouw en wil niet anders dan hetzelfde zijn als de wereld waar het in woont. Israël heeft zijn hart niet vol van God. Wat zit de zonde diep!

Wereld

Weet je, natuurlijk leven we als christenen niet op een eiland. Datzelfde gold ook voor Israël. De HERE had het volk ook niet verboden om bijvoorbeeld handel te drijven met de volken

om Israël heen. Zo leven wij ook vandaag in een straat, waarin de mensen niet allemaal de HERE dienen. We gaan naar het werk en naar school. We 'vermengen' ons met de mensen om ons heen. Vaak leven we in een groep mensen die allemaal iets anders denken en geloven. Net als op de sportverenigingen waar we lid van zijn. Dat is het probleem dus ook niet.

Het probleem is wel, dat Israël graag precies zo wil zijn en leven. Zij willen ook die films en programma's kunnen kijken. Zij willen ook van de dingen genieten waar de wereld in opgaat en zich aan overgeeft. Zij willen ook rijk zijn en zich door het geld dat ze verdienen zeker voelen. Daarom gaan ze voor dezelfde dingen en stroomt hun hart vol van verlangen naar geld, aanzien, macht, populariteit en ga zo maar door. Daar is voor nodig dat ze de wet van God aan de kant zetten of een beetje oprekken. En dat doen ze dan ook. Met alle gevolgen van dien.

Eigenwijs

Eigenlijk is zo'n houding vooral hoogmoedig en eigenwijs. Ondanks alle waarschuwingen doet Israël precies waar het zelf

zin in heeft. Het denkt dat het wel mee zal vallen. Dat ze de HERE maar niet zomaar vergeten zijn. Ze dienen hem toch ook?

En ze denken dat het ook wel mee zal vallen met de straf waarvoor God ze gewaarschuwd heeft. Ze denken dat God wel genoeg leert te nemen met een gedeelde plek in hun leven. Zo maken ze hun eigen beeld. Niet alleen van de afgoden. Maar ook van God. Want als je anders denkt over God dan Hij van Zichzelf gezegd heeft, dan maak je een eigen beeld van Hem. En dat komt altijd verkeerd uit.

Straf

Het is niet voor niets dat de HERE ons waarschuwt niet met de wereld mee te doen. Om ons hart zuiver en onbesmet van de wereld te bewaren. Want de mens is God al gauw vergeten. En God is een jaloers God. Hij wil niet een gedeelde eerste plaats. Hij wil zeker niet ergens onderaan een lijstje staan. God wil de eerste en de enige plaats in ons leven hebben.

Daarom krijgt Israël straf. Straf, om het bij zijn zonden te bepalen. Om het volk er bewust

van te maken waar het mee bezig is. En vooral ook: waar het *niet* bezig is. Straf ook, om het volk weer terug te roepen. Om het in herinnering te brengen van Wie het is en met Wie het mag samenleven. Straf is in het leven van de gelovige eigenlijk altijd genade. Want het roept op tot bezinning en omkeer. Daar gaat het leven weer van bloeien. Zo stromen de vrede en de liefde en de eenheid het leven weer binnen.



Kusan Rischataïm

Over Kusan Rischataïm weten we eigenlijk niets. Zijn naam is waarschijnlijk een bijnaam. De betekenis ervan is: aartsdeugniet. Kusan is een boef van de eerste orde. Hij regeert over Aram Naharaïm. Dat wil zeggen: Aram dat tussen de twee rivieren ligt. Wij kennen dat gebied onder de naam Mesopotamië, dat letterlijk betekent: tussen de rivieren.

Deze schurk krijgt van God de vrijheid om het volk te onderdrukken. Acht jaar lang! Acht jaar lang komt het volk van Aram de oogst, het geld, slaven en meisjes roven. Het is alsof de slaventijd in Egypte ook in Kanaän aanbreekt. Zal het volk zich nu zijn God weer herinneren en tot bekering komen?

Othniël

Daar lijkt het niet op. Natuurlijk jammeren de Israëlieten wel. Ze hebben veel te lijden in die periode. Maar het is de **HERE** zelf die na acht jaar Othniël aangrijpt. Hij verwekt deze verlosser door hem zijn Heilige Geest te geven. Hij opent het verstand van Othniël zodat deze man begrijpt, waar al die ellende mee te maken heeft. En Othniël gaat het volk dat vertellen. Dat is het woord “richten” uit vers 10. Dat betekent niet alleen, dat Othniël een legeraanvoerder was. Hij was ook een soort onderwijzer. Othniël mag het volk vertellen dat het zich bekeren moet. Dat het heilig moet leven voor God. En dat God geen gedeelde plek wil. Wat een genade is dat. Want vanuit het hart van Israël zelf komt de gedachte niet op dat de **HERE** bezig is zijn volk terug te roepen. Maar God is

barmhartig. Hij geeft op zijn tijd een verlosser.

dat verdrijft God van de eerste plaats in je leven.

Othniël is een neef van Kaleb. Die naam kennen we wel. Kaleb was de man, die samen met Jozua tegen de andere verspieders inging. Kaleb bleef samen met Jozua op God vertrouwen. En uit dat huis roept God nu een verlosser. Zou dat iets te maken hebben met de zegen die het tweede gebod belooft: dat God barmhartigheid bewijst aan duizenden die Hem liefhebben? Toen kreeg het land veertig (!) jaar rust.

Pinksteren

Je merkt dat het hart van Israël niet spontaan voor God kiest, zelfs niet als het door onderdrukking terug geroepen wordt.

Daarom is Pinksteren zo'n geweldig moment in de geschiedenis. Want zoals het verstand en het hart van Othniël geopend werd, zo opent de Geest ons verstand. De Geest doet dat door het Woord. Dat betekent dat we ook vandaag moeten willen leren van deze geschiedenis.

Kijk uit wat je doet, waar je voor kiest, met wie je omgaat. Want

BESPREKING

1. Wij wonen ook te midden van de volken. Hoe kunnen we ons daarvan blijven afzonderen?
2. Mag je trouwen met een ongelovige? Gebruik voor je antwoord 1 Kon. 11: 4 en 2 Kor. 6: 14.
3. Is de ontkerkelijking in Nederland een straf van God?
4. Is de koopzondag een bedreiging voor christenen?
5. Hoe kun je de Heilige Geest in je laten werken?
6. Hebben we vandaag nog richters?
7. Hoe kun je jezelf wapenen tegen eigenwijsheid?
8. Heeft de roeping van Othniël iets te maken met de zegen uit het tweede gebod?
9. Waarom wil God geen gedeelde plaats hebben?
10. Voel jij je ook zekerder omdat je in een rijk land woont?