

ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN

JOH. 1 - PETRUS

De komende tijd willen we graag stil staan bij geschiedenissen uit de bijbel, waarin de persoon van Petrus een rol speelt. Ik zeg het met opzet zo; het zijn geschiedenissen uit de bijbel. Het gaat dus niet om Petrus en het gaat ook niet over Petrus. Het gaat om wat God in Jezus Christus in en met Petrus heeft gedaan. En om wat dat wil zeggen in jouw en mijn leven. We gaan samen lessen leren. We beginnen daarom bij het begin: de roeping van deze apostel, zoals we die lezen in Johannes 1: 35-52.

Petrus

Petrus is voor veel christenen een geliefde apostel. Dat komt, omdat hij voor ons allemaal zo herkenbaar is. Petrus is de leerling, die overal graag bij is. Hij is vaak als eerste aan het woord. Hij is enthousiast. Hij spreekt ook vaak voor zijn beurt. Petrus is de man van grote hoogtepunten en dieptepunten in het volgen van de Here Jezus. Iemand die ronduit kan zeggen: “U bent de Christus”. Maar net zo goed iemand die



later kan zeggen: “Ik ken Hem niet.”

Roeping

Eén dat zijn Johannes en Andreas bij de Here Jezus geweest. Eén dag. Lees maar goed wat er staat. Ze zijn leerling van Johannes de Doper. Maar als ze hem van de Here Jezus horen zeggen: “zie, het Lam Gods”, dan volgen ze Hem en blijven ze die dag bij Hem (vers 10). Dat is wat geweest voor die twee. Dat heeft zoveel indruk geweest dat ze allebei op zoek gaan naar hun eigen broer. Johannes zoekt Jakobus op. En Andreas zoekt Petrus. Want wat zij gehoord en gezien hebben, dat moeten hun broers ook te zien en te horen krijgen. Het is geweldig nieuws: “wij hebben de Messias gevonden”.

Als de Here Jezus later langs het meer van Galilea roept om zijn discipelen op te halen, kennen ze Hem dus al (vgl. Mc. 1: 16). Ze weten wie Hij is en ze hebben al veel van hem gezien en gehoord. Dat maakt de roepingsgeschiedenis wel een beetje ingewikkeld. Het zijn verschillende fasen, waarin de Here Jezus zijn discipelen steeds meer bindt en in dienst neemt. Hier, in Johannes 1,

staan we echt helemaal aan het begin. Let op het bijzondere: Petrus wordt door zijn broer bij de Here Jezus gebracht om hen aan elkaar voor te stellen.

Andreas

Broer Andreas is er helemaal vol van. Zijn hart brandt van verlangen om Petrus te vertellen wat hij heeft meegemaakt. Zoveel indruk heeft die ene dag gemaakt, dat hij er helemaal van overtuigd is dat de Here Jezus de Messias is. De beloofde verlosser.

Het is mooi om te zien hoe mensen daar vol van kunnen zijn. Je krijgt daar ook een duidelijk voorbeeld van in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Lees hoofdstuk 4 er maar op na, vooral vers 13 en 14. Uiteindelijk laat de vrouw zelfs haar kruik staan, omdat ze vol is van ander, levend water (Joh. 4: 28)!

Simon

“Jij bent Simon.” Heeft Andreas misschien al over hem verteld? Heeft hij de Here Jezus al gezegd, dat hij zijn broer Simon zou ophalen? Nee, de Here Jezus zegt dat, nadat Hij de broer van Andreas heeft aangekeken. Het staat er met nadruk bij: “en Jezus zag hem aan”.

Dat kijken van de Here Jezus is niet een vluchtige blik, zoals wij iemand in één oogopslag even kunnen opnemen. Vaak zijn we ook al gauw weer vergeten hoe een ander er uitzag. Maar het werkwoord dat hier gebruikt wordt is meer: taxeren, onderzoekend aankijken. Een blik, waar je verlegen van kunt raken. Alsof iemand dwars door je heen kijkt en je gedachten kunt lezen. Alsof iemand weet, wat je op je geweten hebt. Zo'n blik wordt hier bedoeld. En als de Here Jezus zegt; “jij bent Simon” dan bedoelt Hij dus meer dan dat hij weet hoe Simon heet. Niet alleen kent de Here Jezus zijn naam. Hij weet ook wie Simon is (vgl. Joh. 2: 25).



Petrus

Jij bent Simon, zegt de Here Jezus, de zoon van Jona. Dat is de betekenis van Bar-Jona: zoon van Jona. De Here Jezus

bedoelt daarmee te zeggen: onder die naam sta je bekend. Dat is je afkomst en je reputatie. Maar ik heb iets anders met je voor. Ik neem je in dienst en Ik ga je leren wie God is.



Denk erom dat er wel iets met je gebeurt, dan. Je gaat pijn voelen. Je gaat je eigen zwakheid, dwaasheid en onmacht leren inzien. In Mijn aanwezigheid valt heel die “Simon” van je als een natte dweil vormeloos neer. Je zult je een heel klein menskind gaan voelen. Wat zal Simon veel moeten afleren en wat zal hij veel moeten aanleren!

Jezus Christus

“Ik ken jou, zegt de Here Jezus tegen Simon. Jij bent Simon, maar ik zal van jou een Petrus maken. Wonderlijk. Want de Here Jezus heeft Petrus nog geen woord horen zeggen en Petrus heeft van de Here Jezus

ook nog niets te horen gekregen. Maar de Here Jezus weet nu al wel, dat deze Simon zal veranderen. Dat gaat vast en zeker gebeuren. Want wie de Here Jezus volgt, wordt steeds meer aan Zijn beeld gelijkvormig.

Eigenlijk maakt de Here Jezus in de roeping van Petrus meteen al een beetje duidelijk, wat Hij komt doen. De Here Jezus komt voor zondaren aan het kruis. Hij betaalt voor zonden en draagt hun straf. Dat zeker ook. Maar dat is niet alles en dar is ook uiteindelijk niet het doel waarom de Here Jezus naar de aarde is toegekomen en mens is geworden. De Here Jezus is gekomen om ons met God te verzoenen en ons in het leven met God onze plaats te geven. Maar dat leven met God vraagt om andere, nieuwe mensen. In dat leven met God kunnen jij en ik niet blijven wie we zijn.

De Here Jezus wil ons denken vernieuwen en zo ook ons gedrag veranderen. Waar de dood de baas is, daar moet Hij leven geven. Daarom zeggen de Dordtse Leerregels dat dit werk net zo krachtig is, als het werk van de schepping en de opstanding van de doden. Want

ons hart buigt maar niet zomaar. Je merkt daarom de kracht van je Koning, als je hart vol stroomt, zoals dat bij Andreas het geval was. Op het getuigenis van zulke mensen bouwt Hij zijn koninkrijk. De Here Jezus (las ik ergens), weet ons van marshmallows tot rotsstenen om te vormen.



Dat is een heel proces. Daar ben je een leven lang mee bezig. Dat is voor Simon niet anders geweest. Maar de Here Jezus noemt hem hier toch al: Petrus. Kefas, dat is: rots. Een levende steen in het huis van God. Door de kracht van de Here Jezus!

BESPREKING

1. Johannes en Andreas kunnen haast niet wachten om het blijde nieuws hun broers te vertellen. Ben jij ook zo blij dat je de Here Jezus gevonden hebt?
2. Andreas brengt Petrus bij de Here Jezus. Hoe ben jij eigenlijk bij de Here Jezus terecht gekomen? Heb je zelf al eens iemand bij Jezus mogen brengen?
3. wat bedoelt de Here Jezus als Hij tegen de Samaritaanse vrouw zegt, dat het water dat Hij schenkt tot een fontein wordt? Merk je daar iets van?
4. Vergelijk de blik waarmee de Here Jezus Simon taxeert vanuit Johannes 2: 25 eens met Psalm 139: "mijn hart ligt open voor Uw oog". Ook in Spreuken 5: 21 staat hetzelfde. God weet wie je bent. Maakt dat je verlegen, beschaamd, angstig of juist veilig?
5. Jij bent.. Moet je in de buurt van de Here Jezus anders zijn dan je bent? Ben je dan zwakker dan je jezelf voordoet, banger, kleiner? Wat wil het eigenlijk zeggen als je groot mag zijn in Zijn koninkrijk? In 2 Kor. 12: 7-10 zegt Paulus daar iets over.
- 6 . In DL V, art. 11 staat wat er gebeurt als de HERE je verandert en vernieuwt. Kun je uit het leven van Petrus een paar dingen noemen, waaruit blijkt dat ook Petrus veranderd is? En uit je eigen leven?
7. Verwacht jij veel van wat de Here Jezus met en in jouw leven doet?