

ONLINE
BIJBELSTUDIE
VOOR JONGEREN

RICHTEREN 4-3

RICHTEREN 4 en 5 (3)

Het is duidelijk dat de legers van koning Jabin uit Hazor de nederlaag hebben geleden. Ze dachten juist op het vlakke terrein van het Kison-dal in het voordeel te zijn. Daar konden hun ijzeren strijdwagens in volle vaart op de legers van Israël inrijden. Maar God liet de regen zo hard neervallen dat de wielen slipten en de wagens in de modder vastrakten. In alle chaos en paniek richtte Israël een grote slachting aan. Er was geen ontkomen meer aan!

Sisera

Na de nederlaag vlucht de legeraanvoerder te voet verder. Al eerder hebben we het over Jabin, de koning van Hazor gehad. Op een heel wrede manier heeft hij Israël onderdrukt (Richt. 4: 3). Hij was een koning die niemand ontzag. En zijn legeraanvoerder was niet beter.

LinkedIn Het profiel van Sisera vinden we in hoofdstuk 5. Debora vertelt in haar lied wat er van die man bekend was. Ze beschrijft met welke houding zijn moeder naar hem uit staat te kijken, omdat ze haar zoon al zo vaak zo heeft terug zien

komen: “Uit het venster zag de moeder van Sisera en riep luid door het traliewerk: Waarom talmt zijn strijdwagen te komen? Waarom blijft het geratel van zijn wagens uit?” (Richt. 5: 28)



Haar hofdames proberen haar gerust te stellen en leggen het volgende getuigenis over Sisera af: “Zouden zij geen buit vinden en verdelen, één meisje, twee meisjes voor iedere man, buit van gekleurde gewaden voor Sisera, buit van gekleurde gewaden, bont borduursel, een stel bonte borduursels voor mijn hals als buit?” (Richt. 5: 30).

Zo is dus het leven van Sisera. Hij neemt jonge meisjes als slavinnen mee om met hen naar bed te gaan. Hij komt met kostbare geschenken thuis, die hij geroofd heeft van de mensen die hij heeft overwonnen. Het is de buit van de plundering en de verkrachting.

Het huis van Sisera bestaat uit een oorlogshuishouden. Let erop, dat de thuisblijvers er verlangend naar uitzien!

Het is heel anders gelopen dan de achtergebleven vrouwen denken en hopen. Sisera is zijn wagen uitgesprongen en heeft meteen gezien, dat de strijd verloren is. te voet gaat hij richting het Noorden en komt daar het tentenkamp van Heber tegen. Daar denkt hij voorlopig veilig te zijn. Want Heber is bevriend met Hazor.

Heber

Opeens duikt die naam van Heber en Jaël op. Nadrukkelijk staat er ook bij dat het Kenieten zijn. Je zou er zomaar aan voorbij gaan. Want er worden zoveel namen genoemd en er zijn zoveel stammen in Israël. Zo is het ook. Alleen, de Kenieten komen niet uit Israël!

De eerste keer dat we die naam tegenkomen is Genesis 15. Dat is het hoofdstuk waarin we leren dat God met Abraham een verbond sluit. God belooft Abraham daar en dan al, dat zijn nageslacht het land Kanaän in bezit zal krijgen. En God zegt dan: “Aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de

rivier de Eufraat: de Keniet, de Keniziet, de Kadmoniet, enz.” (Gen. 15: 18-21). Je ziet, dat de eerste naam die genoemd wordt de naam “Keniet” is.

Toen Israël vijfhonderd jaar later inderdaad in Kanaän kwam, trokken de Kenieten naar het Zuiden. We leren in Richteren 1, dat de Kenieten zelfs tot de schoonfamilie van Mozes gerekend moeten worden: “De zonen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeeërs van de Palmstad op naar de woestijn van Juda, welke ligt in het Zuiderland bij Arad; zij gingen er onder de bevolking wonen.” (Richt. 1: 16).



Waarom de Kenieten niet net als alle andere volken zijn verdreven of gedood, leren we in 1Samuël 15: 6.



Als Saul Amalek gaat aanvallen, zegt hij: “Saul nu zei tot de Kenieten: gaat heen, verwijdert u, trekt weg uit het midden der Amalekieten, opdat ik u niet met hen verdelg; u hebt immers trouw bewezen aan alle Israëlieten toen zij uit Egypte trokken.”

Smeden

Nu waren de Kenieten smeden. Dat is overigens ook de betekenis van hun naam. Kennelijk is Heber van het zuiden naar het noorden getrokken om daar zijn vak uit te oefenen. Dat is ook wonder als je bedenkt, dat de koning van Hazor 900 ijzeren strijdwagens had en al jarenlang de sterkste legermacht had. Het kan heel best zijn, dat Heber voor Jabin

een paar van die ijzeren strijdwagens had geleverd! In elk geval zijn de ijzeren hamer en de pin die zijn vrouw gebruikt het werk van Hebers handen.

Jaël

Het gaat in deze geschiedenis om wat God doet door de hand en de dienst van vrouwen. Debora had ook al aangekondigd, dat de overwinning niet opgeëist kon worden door mannen (Richt. 4: 9). De mannen staan buiten spel. Dat is ook goed te begrijpen, als je nog even terugdenkt aan de eerste schetsen over dit gedeelte. Het waren de mannen die hun roeping en taak verwaarloosden. Daarom was een vrouw richteres en daarom was dus ook de eindafrekening in handen van een vrouw gekomen.

Wat heeft Jaël eigenlijk bewogen om Sisera te doden? Haar man was bevriend met koning Jabin (Richt. 4: 17). Hij had er zijn broodwinning zelfs aan. Als smid leverde hij ongetwijfeld regelmatig werk af aan het hof in Hazor. Mogelijk was hij wapensmid en/of wagensmid. Is het een daad van geloof? Is het berekening?

Heeft Jaël iets gezien van andere vluchtelingen en de conclusie getrokken dat Hazor een verschrikkelijke nederlaag geleden had? Het wordt ons niet verteld.

Wat we wel weten is, dat Jaël heel bewust en met opzet handelt. Ze “verwent” Sisera met meer dan hij vraagt. Ze heeft hem melk in plaats van water. Vervolgens geeft ze hem een slaapplek waar hij uit kan rusten. Alleen, hij wordt ook nooit meer wakker. Want ze slaat de slapende Sisera een tentpin door zijn slaap en nagelt hem aan de grond vast.



Barak komt te laat. De man die hij zoekt, is inmiddels door een vrouw gedood. Het zijn

vrouwen en vreemdelingen, die God gebruikt om Zijn volk te verlossen. Daar gaat een boodschap van uit. Nog geeft de HERE uitkomst. Maar Hij is om zo te zeggen hier op afstand van zijn volk gaan staan. Die beweging zie je in het boek Richteren verdrietig sterk worden. Het volk maakt zelf, dat God steeds verder weg komt te staan.

Intussen is wel te zien dat een volk, dat zijn schuilplaats in sterke legers en afgoden zoekt, in een chaos terechtkomt van paarden die uitglijden en in hun tegels verstrikt raken. Israël kan zien dat er maar Eén is bij je veilig bent!

BESPREKING

1. We zien dat God zo'n zware regenval geeft, dat het leger van Hazor in verwarring raakt. De HERE bestuurt ook de regenwolken. Kun je iets meer zeggen over de manier waarop God de natuur gebruikt? In de bijbel en vandaag?
2. Uit de reactie van de vrouwen in Hazor kun je aflezen hoe het leger van Sisera onder overwonnen volken huis houdt. Is het goed, als er internationaal afspraken worden gemaakt over wat wel en wat niet geoorloofd is in een oorlog? Kun je actuele voorbeelden noemen? Waar en hoe is dit geregeld? En: is dit nou een manier om "christelijk" oorlog te voeren?
3. De HERE spaart de Kenieten. Zij hebben trouw bewezen aan Israël. Wie aan Gods kerk en kinderen goed doet, mag van de HERE en zijn volk ook het goede verwachten. Wat heeft dat te maken met Genesis 12: 3?
3. Kijk op de kaartjes van bladzijde 3 en 4 naar het gebied van Amalek en de Kenieten. Begrijp je waarom Saul zegt: "trek weg"?
4. In Hebrreeën 11 vers 32 wordt ook Barak onder de geloofsgetuigen genoemd. Vind je dat terecht? Waarom zou hij hier net als anderen een plek hebben gekregen? Is Barak een lafaard die aan het handje van Debora loopt, of wil hij niet zonder het Woord optrekken, dat in die tijd nu eenmaal bij Debora is? Op die vragen geeft Hebrreeën 11 een antwoord.
5. Lees 1 Korinthiërs 3: 16. Paulus stelt die vraag omdat de Korinthiërs God steeds meer op een afstand zetten. Hoe ga jij daarmee om? Kun je de Heilige Geest bedroeven en uitdoven? Wat doet God dan?
6. De Here Jezus is mens geworden. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen (Joh. 1: 11). Wat heeft dat te maken met de beweging die je in het boek Richteren steeds weer ziet?